

Zijn leven is goedheid en liefde geweest  
eerlijk, gedienschtig, kristelijk en Vlaams.

Wij volgen zijn voorbeeld met dank in ons hart  
en in ons oog een traan....



TOT TROOSTVOL AANDENKEN AAN

**Leon FRANCEUS**

14-09-1910 - 21-06-1977

Hij keek naar het groen van de bomen,  
Hij keek naar het wild in het bos,  
de vogels in de lucht,  
Hij keek naar de hemel....

Hij rook de sterke chemische geuren  
van vele kleuren en verf,  
de frisse geuren van de morgendauw,  
Hij rook de zachte wierook....

Hij hoorde de roep van de koekoek,  
de zang van de nachtegaal  
en de zachte bries van een nieuwe lente  
Hij hoorde een stem in de verte....

Hij sprak met de boer op het veld  
over 't koren en de vruchten  
met de man in de straat  
over 't werk en de kinders  
met de intellectueel in de zaal  
over alle andere dingen,  
Hij sprak recht, met open blik  
naar eindeloze verten....

Hij had een gouden hart voor zijn vrouw  
en de vele kleine dingen,  
voor zijn kinderen en hun kinderen  
voor zijn broers, zijn zuster,  
zijn familie, zijn vrienden  
en al zijn kennissen gepensioneerden....

Denk ook morgen nog even aan Hem,  
een kleine gedachte als dank  
voor een groot Vlaams mens,  
vrouw nog even je handen  
aan een veldkapel  
en wees dankbaar voor al het mooie....



Maria COSYNS

Frans en Laura VANDENBOSSCHE - FRANCEUS,  
Gerda, Hedwig en Kathleen

Herman en Lisette FRANCEUS - GALLE,  
Ann en Bart

De families FRANCEUS, COSYNS, COOLENS,  
DIEPENDAELE,

zijn zeer erkentelijk voor uw  
blijken van genegenheid, op-  
rechte deelneming en gebed.

---

Druk. W. Leenaert - Erwetegem