



IN GEBED VERENIGD,  
NEMEN WIJ AFSCHIED VAN  
DE HEER

**Michaël FRANCEUS**

echtgenoot van mevrouw  
GERMAINE VAN CAENEGEM

geboren te Erwetegem op 28 maart 1911  
en rustig overleden te Zottegem  
op 17 november 1985,  
vertrouwend op het woord  
van de Heer.

Vader, wij hebben u begraven en de  
grond erkend  
zacht om te slapen, zacht om te vergeten :  
zand dat vervloeit en water, ongeweten,  
herinnering en droefheid voormaals onbekend.

Gij zult niet eenzaam zijn, maar slapen slapen  
met sterren 's avonds een onblusbaar vuur  
en, rond uw eiland, het traagstromende water.  
De bomen wuiven tijdeloos en ieder uur.

Gij zult niet eenzaam zijn.  
De bloemen en de kruiden  
werden maar even in hun bloei gestuit  
en elke lente loopt de wingerd uit  
wanneer de jonge wind keert van het zuiden.

Gij zult niet eenzaam zijn :  
de nachtegaal zal fluiten.

A. Van Wilderode

---

De families FRANCEUS - VAN CAENEGEM  
dankt je om je medeleven.