

†

HERINNERING AAN

Pierre FRANCEUS

echtgenoot van Miep van de VEN

geboren te Geraardsbergen
op 27 maart 1931 en er godvruchtig over-
leden op 10 december 1983, gesterkt door
de H. Sacramenten.

Hij heeft getracht voor zijn God, voor zijn
gezin en voor zijn volk een eerlijk mens te
zijn.

Heer God, waarom hebt Ge Pierre geno-
men bij het hart? Was het omdat hij zo
hartelijk was voor iedereen? Hij had een
voorliefde voor de eenvoudige werkmens-
sen van de KWB van zijn ACV-centrale en
voor alle anderen, die oprecht, plichtsbe-
wust en openhartig zijn. Hij gaf zichzelf in
zijn eigen manier van vrolijkzijn, in zijn
grappen, in zijn plezier-maken en plezier-
doen. Op vele plaatsen heeft hij zich on-
vervangbaar gemaakt in zijn gezin en fa-
milie en bij vele vrienden.

Zijn plots heengaan doet velen pijn.

We bewaren iets onsterfelijks van zijn
vreugde, van zijn eenvoudig goed-zijn,

“zonderpretentie” en van zijn dankbaar-
heid voor elk moment van vriendschap.

Wij bewonderen zijn creativiteit in “Oude
Beroepen” in organisatie en in diepmen-
selijke genegenheid. We zagen in hem een
groot geloof, een mannelijke piëteit, om-
dat de K en de C van zijn bewegingsle-
ven een werkelijkheid moest zijn.

In zijn aandacht voor de natuur, voor het
gezonde water, voor de chirokampen lag
een drang van edelmoedig opkijken naar
de Schepper van alle leven en van alle
harmonieuze schoonheid.

De tijd, mijn God, waarin wij met Pierre
een eind mochten meegaan door het le-
ven, al is hij kort geweest, het was een
tijd van vreugde.

Dankbaar vragen wij, Heer, geef hem de
eeuwige vreugde, die niet voorbij kan
gaan. Geef sterkte, Heer, aan zijn echtge-
note en kinderen, want in die grote afwe-
zigheid van pa, zal zijn beeld hun steeds
voor ogen blijven.

De families FRANCEUS, van de VEN,

MERCKAERT en DIRCKX

danken U voor uw bliken van Kris-
telijke deelneming

Van de Maele