

Dankbaar aandenken aan mevrouw

Gabriëlle François

echtgenote van de heer
Omer Van Damme

geboren te Sint-Maria-Lierde
op 4 januari 1915 en overleden in het
A.Z. Sint Elisabeth te Zottegem
op 11 mei 2001, gesterkt door het
Heilig Sakrament der Zieken.

Lid van de K.B.G.

Voor de eer die u haar bracht en de
moed die u ons toewenst, danken u:

Omer,
Aurel en Thérèse, Daisy en Noël,
Jo, Wim, Isabel en Frank en Lenka

*De namis wordt opgedragen op
zondag 10 juni 2001 om 11 u. in de
parochiekerk van Sint-Maria-Lierde.*

Mémé,

86 keer zag je de lente komen. Nu zal je de halmen niet meer zien, noch binden ooit de volle schoven. Je leven hier op aarde is voorbij. Je zitje aan het venster rechtover pépé blijft leeg. We missen jou! Je kon zo goed vertellen over de goede oude tijd, boeiende verhalen over de oorlog, over je trips elke week naar Wallonië, de tijd toen jij nog de bestelwagen stuurde. Destijds heb jij je vader een mooie oude dag bezorgd, nu kon jij en pépé hiervan genieten bij Daisy en Noël. Jij was er altijd voor ons, goedlachse moeder, vroom en eenvoudig, altijd bezig op de boerderij of in je winkeltje. Je was gastvrij en maakte tijd voor iedereen.

Na je fatale val van 6 april kwam je in de kliniek. We hoopten op genezing, als we jou weer iets beter zagen dan vorige keer. Het bloemeke op de dag van alle moeders hebben wij jou niet meer kunnen geven. Moeder is je mooiste titel. Weet je nog van toen, dinsdag was je bakdag, niets was zo heerlijk als jouw vers gebakken brood! Jij zorgde ervoor dat je man er altijd netjes uitzag en tijdig op de afspraak kwam op de gemeenteraad of bij de boerenbond. Je had geen

tijd voor jezelf. Je had zoveel te doen! Ons geluk was jouw geluk.

Je sterft in de lente, als de zon het wint op de lange winter. Je taak is volbracht. Stilaan had je één voor één je taken afgestaan en doorgegeven.

Wij zorgden nu voor jou en pépé. De rollen waren omgekeerd. Verdiende wederdienst voor alles wat jij voor ons gedaan hebt. De zetel van je gouden bruiloft wordt dit jaar van diamant, ... maar leeg. Pépé mist je gezelschap. Kleine Lenka tovert niet meer die stralende lach op je gelaat. Wij bewaren die mooie herinneringen. Bedankt mémé voor zoveel schoonheid en goedheid. Het ga je goed.

WIJ
HADDEN
JOU ZO
GRAAG
IN ONS
MIDDEN



Begravenisonderneming Den Tandt, Herzele
Druk. De Vos - Overboelare - 054/41 84 34

Adelbert 4

