

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.



VROOM AANDENKEN AAN

de Heer

Henri, Albert FRANÇOIS

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE SMET.

Gemeenteraadslid

Voorzitter van het A.C.V. en van het A.C.W.

Geboren te Oudenburg op 24 augustus 1922
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de

St.-Franciscuskliniek te Brakel

op 20 januari 1977,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Hoewel hij niet oud was toen hij stierf, toch mocht deze talentvolle man terugblikken op een rijk leven.

Hij voelde zich geroepen dienstbaar te zijn voor zijn medemensen, in de onderneming, waar hij het opnam voor zijn vrienden, in de katholieke organisaties, waarvoor hij ijverde, in de sportvereniging, die hij bezieldde, in de gemeenteraad, waarin hij streefde naar het welzijn van zijn dorpsgenoten.

Hij was een man die de gave van zijn verstand gebruikte, om te pleiten voor rechtvaardigheid en vanuit een gelovige visie alle

menselijke problemen aanpakte. Hij was eerlijk en zijn leven belichaamde het woord van de Heer: « Uw ja zij ja en uw neen zij neen » !

De christelijke geest, die hij van huize uit had meegeekregen gaf hij door in zijn eigen gezin.

Menselijke wilskracht en kristelijke hoop maakten dat hij jarenlang zijn ziekte met een bewonderenswaardige moed kon dragen en de ziekenzalving, die hij bewust ontving, was niets anders dan de wijding van het ge'ovig aanvaarden van zijn lot en de bereidwillige overgave van zijn leven aan God.

Nu de dood zijn hart heeft stilgelegd, mag hij het Geluk ervaren, waarop hij steeds heeft gehoopt.

De stilte die om ons heen is gevallen, willen wij vullen met onze dankbare gebeden, bewust van de nieuwe wijze, waarop deze edele mens bij ons blijft.

De families FRANÇOIS, DE SMET,
DECOSTER, ROELANDT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel