

†

DANKBARE HERINNERING

aan de Heer

Marc FRANÇOIS

echtgenoot van Mevrouw

ANDRÉA DESMAELE

*geboren te Ellezelles op 18 september 1922
en schielijk overleden te Ronse op 10 januari 1987,
gesterkt door de H. Sacramenten.*

In het koudst van de winter, als sneeuw en ijs alles toedekt, is onze dierbare overledene van ons heengegaan. Plots en onverwacht heeft hij voor altijd afscheid genomen.

Hij was al lang bezig afscheid te nemen. Eerst van zijn geliefde thuis, dan van duifjes en laatst, maar ook het zwaarst viel het afscheid van zijn arbeid, zijn werk, zijn atelier, zijn klanten.

Het gaat soms rapper dan men vermoeden kan. Het gaat soms veel te snel, want voor even rusten en verpozen is er geen tijd meer geweest.

De mens wikt, maar God beschikt.

Vertouwvol leggen wij ons neer in de hoop op een nieuw leven bij God. Hij draagt ons in de palm van zijn hand.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Mevr. Marc François, geb. Andréa Desmaele,

Mevr. Georges Desmaele-Clepkens,

De families François, Janssens, Desmaele en
Clepkens,

danken U van harte.

Rouwleiding Devos - Tel. 055 - 21 37 40

†

SOUVENEZ-VOUS DANS VOS PRIÈRES

de l'âme de Monsieur

Marc FRANÇOIS

époux de Dame

ANDRÉA DESMAELE

*né à Ellezelles le 18 septembre 1922
et décédé inopinément à Renaix le 10 janvier 1987,
muni des Saints Sacraments.*

Au cœur de l'hiver, alors que tout est recouvert de neige et de glace, notre cher défunt nous a quittés. Subitement il nous a fait ses adieux pour toujours.

Depuis longtemps déjà il préparait cet adieu, d'abord de sa maison, puis de ses pigeons, et pour finir ce qui lui fut le plus dur: son travail, son atelier et sa clientèle.

Tout passe plus vite qu'on ne pourrait le supposer. Il n'a pas eu le temps de prendre un repos bien mérité.

L'homme propose, mais Dieu dispose.

Nous nous soumettons pleins de confiance dans l'espoir d'une vie nouvelle entre les mains de Dieu.

Mon Jésus, miséricorde!

Madame Marc François, née Andréa Desmaele,

Madame Georges Desmaele-Clepkens,

Les familles François, Janssens, Desmaele et
Clepkens,

vous remercient.

Funérailles Devos - Tél. 055 - 21 37 40

