

Uw wil geschiede, Heer; maar, Jezus, ene bede:
Geef aan ons moeder zoet uw eeuwige hemelvreugd.
(G.G.)

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Maria-Martha FRANÇOIS

echtgenote van Mijnheer
Arthur WALRAVENS,

geboren te Overboelare, de 5 October 1901, en er
godvruchtig overleden, de 30 Juni 1954, gesterkt door
de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke
Zegen « in articulo mortis ».

In al hare eenvoud was zij een voortreffelijke huis-
vrouw en een goede moeder, die haar plichten van
christen ten volle heeft gekweten. Haar groot en enig
verlangen was haar man en haar talrijke kinderen geluk-
kig te zien en zich 's avonds neer te leggen in de zoete
overtuiging dat ook God over haar kon tevreden zijn.

Door veel en lang lijden heeft Onze Lieve Heer haar
gereed gemaakt voor de eeuwige glorie.

Genadige Heer Jezus, geef aan de ziel van uw trouwe
dienares het loon voor haar deugdzam leven. Moeder
Maria, leid uw liefhebbend kind binnen in het eeuwige
Licht.

Dierbare Echtgenoot, al te vroeg slaat voor ons het uur
van scheiden. Gods Wil is geschied, Zijn H. Naam zij
gezegend. Zoek troost in het gebed en vergeet niet dat
ik van hierboven samen met u op onze kinderen waak.
Lieve Kinderen, mijn vreugde en mijn kroon, blijft de
troost en de steun van uw goede vader. Geef hem
voortaan ook in mijn plaats al uw liefde en al uw eerbied.
Maakt hem de kommer om u gemakkelijk door een braaf
en christelijk leven. Vergeet uw moeder niet in uw dage-
lijkse gebeden en blijft met elkander verenigd in liefde.

Jezus, Maria, Jozef.

Alle Gods lieve Heiligen, bidt voor mij.

54

†

De Familien Walravens, François, De Coster en De Moose,

*zeer gevoelig voor uw blijken van christelijke
deelneming, betruigd in hun pijnlijke rouw,*

Bedanken.