



ALS AANDENKEN AAN

DE HEER

## Remi FRANÇOYS

echtgenoot van **Mevrouw Leonie HERTELEER**

geboren te Oostakker op 1 januari 1899  
en overleden te Gent op 25 november 1980,  
gesterkt door het H. Oliesel.

De dierbare overledene zal in onze herinnering voortleven, als een sterke persoonlijkheid wiens levenspatroon „Eenvoud” was. Wij voelen ons zeer bedroefd om dit verlies, hij was ons zo dierbaar.

Beminde echtgenote, ik dank U om uw nooit aflatende toewijding en liefde.

Zijn afsterven maakt ons bewust hoe sterk wij met elkaar verbonden waren. Alhoewel zijn heengaan pijnlijk is zijn wij toch dankbaar om al het schone dat wij van hem mochten ontvangen.

Aan mijn kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden, vooral aan deze die mij vreugde hebben gebracht, zeg ik dank.

Moge hij de eeuwige rust genieten bij de Heer, de rust welke hij door zijn goedheid ten volle heeft verdiend.

Uw deelneming in het verlies van hem die ons zo dierbaar was, schonk ons veel troost en uw gebed is een kostbare hulp voor onze dierbare overledene.

Wij danken U hiervoor van harte.

**De families HERTELEER, FRANÇOYS,  
VERKIMPE en TRATSAERT.**

Begr. Waeyenberghe, Wondelgem - ☎ 53.81.44

CORNELIS-WONDELGEM