

Heer, uw wil geschiede op aarde als in den Hemel.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

René, Henri FRANÇOYS

Echtgenoot van Mevrouw

Anna, Maria VAN DER HEYDEN

geboren te Merelbeke, den 22 Februari 1890 en god-
vruchtig overleden te Gyzenzele, den 2 October
1950, versterkt door de H. Olie der Stervenden.

Wat is het leven van de mens? Als een rook die pas
verschenen reeds verdwijnt... als een schaduw die
voorbijzweeft... als een bloem die 's morgens ontloken,
des avonds haar verwelkte kroon ter aarde neigt. Zalig
dus deze die het leven beschouwen in het licht der
eeuwigheid. Troostvol voor een vader is in het uur
der dood de gedachte dat hij al zijn plichten waardig
heeft gekwetend, dat hij sterft als ware kristen, bewegend
en gezegend door zijn kinderen.

Hij was een goed en rechtvaardig mens, leefde maar
voor het welzijn van zijn duurzaam huisgezin. Werk-
zaam en gediensstig, godvruchtig en vreedzaam was hij
van God en de mensen bemind en zijn gedachtenis zal
in ere en zege bewaard worden.

Bemide Echtgenote, lieve Kinderen, op het onver-
wachts werd ik aan uw liefde ontrukkt, troost u in den
Heer en bidt voor mijne zielelafenis. Mijn lieve Anna,
vind uw sterkte en uw troost in uwe kinderen en gij
mijne dierbare dochters en zoon, wees de steun en de
vreugde van uwe moeder, welke ik U van uit den
hemel toevertrouw. Blijft elkander liefhebben zoals gij
tot nu toe altijd zo schoon gedaan hebt. Ik bedank U
voor de liefdevolle toewijding en goede zorgen welke
gij allen mij steeds hebt betoond. Tot weerziens in den
hemel! Duurbare Familie, Vrienden en Kennissen,
gedenkt u mijner in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

Mevrouw René FRANÇOYS, geboren Anna VAN DER HEYDEN;

Mejuffer Suzanne FRANÇOYS;

Mejuffer Simone FRANÇOYS;

Mijnheer Roger FRANÇOYS;

De Familien FRANÇOYS, VAN DER HEYDEN, VAN DEN
BULCKE en VERSTICHEL,

*gevoelig aan uw blijik van deelname in
hun rouw betuigen U hun innigen dank.*