

Rust nu maar uit, je strijd is gestreden,  
Je hebt het met veel moed gedaan,  
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,  
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Dit weze een vroom aandenken aan

**MEVROUW**

**Francine FRANCO**

echgenote van **Etienne VAN DEN BROECKE**

geboren te Everbeek op 30 april 1940  
en thuis, in familiekring,  
godvruchtig overleden op 26 februari 1996,  
voorzien van de HH. Sacramenten der zieken.

**De families**

**FRANCO, VAN DEN BROECKE,  
HAILLEZ en COPPENS,**

danken U voor uw blijken van medeleven.

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91

Onze duurzame overledene, Francine, die we vandaag met veel droefheid ten grave dragen, is helaas veel te vroeg van ons heengegaan. Het was voor haar een diep geluk omringd te zijn door hen die haar zo dierbaar waren. Dit gelukkig samenzijn werd echter sterk op de proef gesteld door een kwaal waar zelfs de beste zorgen, niet tegen op konden.

De Veertigdagentijd, voorbereiding op Pasen, is nog maar pas begonnen en nu reeds bidden wij, dat Francine mag opgenomen worden, in de Paasvreugde van de Verrezen Heer in het hemels Vaderhuis.

Dank en nog eens dank, aan u allen, die zo goed voor mij geweest zijn en me liefdevol omringden. Moge God u troosten en sterken.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Namis : op zaterdag 27 april 1996 om 19 uur.

