

†

Tot vroom aandenken aan
de Heer

Pierre FRANCO

weduwnaar van Mevrouw
Denise Haillez,

geboren te Zarlardinges op 13 oktober 1905 en godvruchtig overleden in het Rustoord «Najaarszon» te Brakel op 25 juli 1983, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

De families

Francq, Vincke, Haillez,
Detemmerman,

danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek

Het leven van een mens is een geschenk van God. Hij geeft het ons als een uiting van zijn liefde.

Hij neemt het terug om het te laten delen in zijn heerlijkheid.

Daartussen ligt onze taak. Die taak van de dierbare overledene is nu vervuld. In goede en kwade dagen heeft hij gepoogd zijn levenstaak zo goed mogelijk te vervullen. Moge de Heer hem in Zijn barmhartigheid opnemen in het hemelse Vaderhuis.

Geliefde kinderen en kleinkind, dank voor de genegenheid en de liefde die gij mij binst mijn leven hebt betoond. Dank ook aan de Eerwaarde Zusters van het Rusthuis die mij zo zorgzaam hebben bijgestaan.

Bidt veel voor mijn zielerust.

Mijn goede vrienden en kennissen, schenk mij ook een vurig gebed.

Vergeet mij niet.

H. Jozef, patroon van de goede dood bid voor ons.