

*Kom mijn licht, en verlicht mijn duister  
Kom mijn leven en wek mij uit de dood.  
Kom, vlam van liefde en verteer de doornen  
van mijn zonden, en ontsteek mijn hart  
met de vlam van uw liefde.  
Kom mijn Koning, zit op de troon van mijn hart  
en regeer daar, Gij alleen zijt mijn God.*  
D. Van Rostov, 17 eeuwse Russische bisschop



AANDENKEN AAN  
MEVROUW

**Elisabeth FRECSKA**

weduwe van de Heer  
**Leo DHOSSCHE**

*geboren te Balassaguarmat (Hongarije)  
op 3 oktober 1915 en godvruchtig overleden  
te Oudenaarde (O.L. Vrouw Ziekenhuis)  
op 20 november 1987.  
Gesterkt door de HH. Sakramenten.*

Ver van haar eerste vaderland Hongarije begraven wij haar in haar tweede vaderland België. In Hongarije is ze geboren en woont haar familie en haar volk. In België heeft ze geleefd en bemind en wonen haar kinderen en haar vrienden. Samen met haar kijken wij uit naar haar derde vaderland, het land van God. Gans haar leven is ze naar dat land onderweg geweest. Zal ze thuis komen. Ons geloof, ons hart geeft ons zekerheid.

Dank U, lieve kinderen, lieve kleinkinderen.  
Dag verre en mij nabije familie. Dank lieve vrienden. Blijf bidden, dan groeit in U de vrede van God.

Eric en Georgette De Keukeleire-Dhossche,  
Jozef en Josianne Cnockaert-Dhossche,  
*haar kinderen;*

*De families*  
Frecska, Dhossche, Erdélyi, Van Renterghem

danken U van harte voor de blijken  
van deelneming en gebed.

---

*Begraaf. Van der Haegen, Vurste, tel. 84.19.49  
Drukk. De Vuyst, Gavere, tel. 84.19.84*