

« Niet mijn wil, maar U wil geschiede ».

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## **BERNARD FREDERICK**

echtgenoot van Mevrouw  
**MARGEURITE COBBAERT**

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, op 23 maart 1904 en godvruchtig overleden in de Sint Franciscuskliniek te Oprakel, op 24 januari 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Gewezen gemeenteraadslid van Ophasselt.  
Lid van de kristelijke bond van de gepensioneerden.

---



De families **FREDERICK, COBBAERT,**  
**DE QUICK en GAUBLOMME,**

zijn erkentelijk voor uw blijken van  
medeleven in hun rouw en **DANKEN U.**

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Hoe zwaar valt het verlies van deze mens: hij muntte niet uit in rijkdom, geld, goed noch eer; hij diende God door zijn dagelijks gebed; door arbeid heeft hij zijn leven waardig gemaakt. Zijn huis was nederig, maar bezat een schat van onderlinge liefde, vrede en trouw. Zijn woord was oprecht, en leugen of bedrog kwam er niet over zijn lippen. Met zijn geloof wist hij aan de zijnen lessen na te laten vol wijsheid en onderfinding.

Moeder zal hem missen, de trouwe echtgenoot die vreugde en zorgen met hem heeft gedeeld in blijdschap en tevredenheid van hart, die woorden van troost en opbeuring wist te vinden, ook voor haar, ook in zijn eigen lijden dat hij droeg met voorbeeldig geloof en geduld.

God heeft hem getrouw bevonden in de beproeving en zal hem de kroon des levens geven.

Wat God doet is welgedaan.

Lieve vrouw en beste kinderen, hebt dank voor uw genegenheid en uw zorgen. Moge God uw leven zegenen en ons eens weer verenigen in zijn eeuwige liefde.