

Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven (To. XI.26)



DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN  
aan

MEVROUW

## **Mathilde FREDERICK**

Weduwe van Mijnheer

*FRANÇOIS DE TURCK*

geboren te Smeerebbe-Vloerzegem op 7 april  
1872 en godvruchtig overleden te Voorde op  
26 maart 1963, gesterkt door de H. H. Sakramen-  
ten der stervenden.

---

De rechtvaardige sterft gerust, want zijn dood  
is de ingang tot een beter leven. (prov.)

Allen zijn wij geroepen om eens voor eeuwig  
bij God gelukkig te zijn. Dit hemels geluk moet  
de mens op aarde voorbereiden door god-  
vruchtig te leven.

Deze dierbare overledene kan op zichzelf  
het woord uit de H. schrift toepassen: Ik heb de  
weg der waarheid verkozen en Gods geboden  
niet vergeten.

In alle eenvoud en eerlijkheid, in schone  
naastenliefde en zorg voor haar gezin, heeft zij  
voor God, haar Heer, geleefd. Verduldig in het  
lijden en gedwee in tegenspoed, zal de Heer  
haar nu rijkelijk belonen.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank

U voor uwe goede zorgen, uw liefde en ver-  
kleefdheid.

Bloedverwanten en vrienden, ik verlaat U  
niet voor eeuwig. Gedenkt mij in uwe gebeden,  
bijzonder gedurende het H. Misoffer.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300d.)



De familiën :

FREDERICK,  
DE TURCK,  
BRUSSELMANS en  
PERSOONS

betuigen U hun oprechte dank voor  
al uwe blijken van innige deelne-  
ming in de rouw die hun heeft ge-  
troffen.

---

Drukk. A. VAN DER BRACHT, VOORDE.