

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hunne zonden ont-
slagen worden. Mach. II



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

ALBERT FREDERICQ

weduwenaar in 1ste huwelijk van Mevrouw

Germaine DE SCHREVER, echtgenoot van

Mevrouw Maria BAYENS,

Ere-lid van de Muziekmaatschappij « Ste Cecilia »,

Oud - Strijder 1914 - 18,

geboren te Overboelare den 26 Maart 1893 en er
godvruchtig overleden den 2 April 1948, gesterkt
door de laatste Heilige Sakramenten.

Gelukkig zij, die smetteloos zijn op hun levensweg,
die wandelen naar de Wet des Heren. Gelukkig zij,
die letten op zijn voorschriften en Hem zoeken met
geheel hun hart. Psalm 118-1

Zalig is de mens, die door God beproefd wordt ;
keur dus de beproeving van God niet af. Job. V-17

De duurzame overledene was een overtuigde kristen
ook was zijne dood de weerklank van zijn leven ;
gelouterd door het lijden, gaf hij, met onderwer-
ping aan Gods Wil en vol vertrouwen, zijne ziel aan
God terug.

Duurzame echtgenote en kinderen, vaartwel ; ik
dank u voor uwe tedere zorgen gedurende mijne lan-
ge ziekte. Troost en bemint malkander, leidt naar
mijn voorbeeld een kristelijk leven. Gedenkt mij in
uwe gebeden.

Drukkerij Edg. De Croo, Koster, Overboelare.



De familiën FREDERICQ, BAYENS, MOREELS, MAGER-
MANS en DE SCHREVER,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun
betoonnd bij het overlijden van hun dierbare afge-
storvene

DANKEN U.