

De dood 'n kent geen leed... zij zeisent, immer wreed  
en zonder mededoogen...



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Charles-Cyriel FREDERICQ**

echtgenoot van

**Mevrouw Maria-Elisa VAN DAMME**

geboren te St Martens Lierde de 6 December 1898  
en godvruchtig overleden te Brugge de 8 Juli 1948,  
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Gedurende zijne lange en droevige ziekte heeft de  
dierbare overledene als een zachtmoedige lijder, in  
het kalme bewustzijn van zijn naderend einde, met  
zachte rust gewacht op de komst van den Heer, wiens  
trouwe dienaar hij was. Vele dagen en nachten heeft  
hij in smartelijk waken doorgebracht, het oog gevestigd  
op Christus, zijn Leven en zijn Verrijzenis.

Duurbare echtgenote, geliefde kinderen en klein-  
kind, van harte dank voor uw maanden lang onop-  
houdend zorgen, bemint moeder al de dagen van  
haar leven en weest mij indachtig in uw gebeden.

Bloedverwanten en vrienden tot weerziens in de  
schonen hemel.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

De families FREDERICQ, VAN DAMME, VAN  
DER MEULEN, TORTELBOOM en  
DE WEERTI

zeer gevoelig aan de genegene blijken  
van innige deelneming, betoond in hun  
pijnlijk rouw, maar vooral getroost  
door de vinge gebeden voor den  
dierbaren afgestorvenen

Mijnheer Charles-Cyriel FREDERICQ

danken U van harte.