

Goed heil, geliefde ziel :
Uw leed is uitgeleden,
En, of er nog 'n traan bij viel...
Wij gaan getroost beneden.

(P. Reypens.)

Gij, die haar hebt gekend, of die dit leest
Gedenk de ziel van Mevrouw

GABRIELLE FREDERICK
ECHTGENOTE VAN MIJNHEER
LEON GEERS

geboren te Sint Martens-Lierde de 16 April 1923
en na een langdurend en smartvol lijden tot
haar Schepper teruggekeerd te Geraardsbergen
de 9 Mei 1954. Ze werd gesterkt door alle ge-
nademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Zeer lief Mamáke,

Een kusje met mijn kinderlach,
Een klein gebedje op dezen dag,
Zal U veel vreugde geven
Op dezen schonen Moederkensdag !

Dit gedichtje stond op het kaartje te lezen
dat haar lief zontje stuurde aan zijn zieltoege-
de moeder die op Moederkensdag naar de Hemel
ging om Haar Moeder, die zij met zoveel
kinderlijke godsvrucht en liefde had vereerd,
te vieren !

Dien dag kwam een warme lentezon voor
't eerst nieuw leven schenken en blijheid over
de ontwakende natuur ; alles zong van jeugd
en vreugde, maar ons hart bleef koud en tranen
sprongen uit ons ogen, want de dood ging
langs ons voorbij en ontrukte ons een dier-
baar Wezen.

De dierbare overledene gaf blijk van onover-
winnelijke moed in tegenspoed. De laatste
jaren van haar leven werden een langdurig
Calvarie. Door haar onwankelbaar geloof bleef
zij sterk tot het laatste. Zacht en lachend is zij
't lijden voorbij gegaan en heerlijke lessen
heeft zij gegeven aan allen die haar lijdens-
bed benaderden. Ze voelde de dood meedogen-
loos naderen... Haar Geloof deed haar achter

de donkere gedaante van de dood de heldere
gestalte zien van haar Hemelmoeder en 't stral-
lend gelaat van haar lieven Jezus.

Dierbare Echtgenoot, hard is de beproeving,
doch betrouw op Gods Voorzienigheid en denk
aan ons lief kindje... Moedig hebt Ge U im-
mer getoond in die lange beproeving, moedig
moet Gij ook blijven. Dank U om uw trouw en
de vele blijken uwer genegenheid... bid voor
mij.

En gij mijn lieven Emmanuel, met U was ik
nog het meest bekommerd op mijn lijdensbed.
Met uw beeltenis in mijn hart ben ik van U
weggegaan. Mijn laatste kus en mijn laatste
kruisje op uw voorhoofd gedrukt ! Dat is heel
het leven van uw moeder geweest : liefde en
lijden ! Moederlijke liefde en heldhaftig lijden !
Vergeet me niet, ach en vouwt uw kinderhand-
jes samen en bidt veel voor Moëkes zielerust !

Dierbare Moeder en Schoonouders, pijnlijk is
het voor U, uw kind te zien heendragen naar
het graf... Dank U om wat ge voor mij deedt...
« Dank, Mamake » was het mijn laatste woord,
vol liefde zij het U toegezegd, die met 't ver-
driet in 't hart, zo edelmoedig en opgeruimd
mij bijstondt. Tot weerziens in de Hemel ! Gij
allen die mij zo liefdevol in mijn lichamelijken
nood hebt geholpen en mijn pijnen hebt ver-
zacht nog eens hartelijken dank ! Beste Bloed-
verwanten en al mijn Geliefden vaartwel en
schenkt mij een vurig gebed.

Onze Lieve Vrouwke van Lourdes op Wie ik
mijne hoop zo heb gesteld, en die mij zo moe-
dig gesterkt hebt in mijn bitter lijden, bid voor
mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !
(300 d. afl.)

De familiën FREDERICK, GEERS,
VAN DAMME en NOTERMAN ;
bedanken U van harte voor
Uw deelneming in hun smar-
telijke rouw.