

Blijft in herinnering en gebed verbonden met

MEVROUW

**RITA FREDERICKX**

echtgenote van De Heer

**Pascal VANFLETEREN**

geboren te Leuven op 1 januari 1956 en overleden te Sint-Ulriks-Kapelle op 11 maart 1982, gesterkt door de sacramenten der zieken.

Ontroerd en bewogen door uw blijken van kristelijke deelneming in hun rouw, uw gebeden en uw tegenwoordigheid bij dit afscheid danken U de families : Frederickx, Hoflijk, Vanfleteren en Vandemoortele.

---

Begraaf. R. Van de Laer, Zichem - Tel. 013/773155  
Drukk. Pauwels-Van Gelder, Okselaar - 772076

In het schemer van de avond  
zijt Gij gekomen O Heer  
om onze zus als een korf bloemen  
mee te nemen naar het land  
waar zij eeuwig zingen zal.

Als jongste kind van ons gezin  
gaat gij het eerste naar onze va.  
Ge zult het goed hebben bij elkaar.  
Eens zien we elkaar daar weer,  
tesamen met al onze dierbare overledenen.

Rita,  
wij danken u  
voor uw speelse humor en uw glimlach  
voor uw openheid en aandacht voor anderen.  
Wij danken u  
omdat gij het leven zo diep en gelovig,  
zo schoon en edel hebt geleefd.  
In uw korte levensloop zijt gij geworden :  
een lief kind vol tederheid en genegenheid ;  
een vreugdevolle zus, die als een strelende zon  
lief en leed met ons droeg ;  
een goede echtgenote : een parel van onschatbare  
waarde ;  
een blijde schoondochter om nooit meer te ver-  
geten ;  
een sympathiek familielid, wiens beeltenis diep  
in ons hart gegrift staat,  
een fijne vriendin vol levendige goedheid en  
frisse vriendschap.

Heilige Rita, patrones van de hopelozen, help ons.  
Heilige Maria, bescherm ons met Uw moederlijke  
goedheid.

Jezus, geef ons kracht en sterkte.

Heilige Jozef, patroon van de Keiberg en  
van de goede dood, bidt voor ons.

Rita, wees gij nu vanuit de hemel onze kleine  
profeet, een zingende vogel op een kruis.  
En bedankt voor alles.