



VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

***Gilbert GABRIEL***

weduwnaar van Mevrouw  
Clarisse VAN INNES

geboren te Welden op 5 juli 1913  
en in familiekring overleden  
te Brakel op 6 april 1997,  
gesterkt door het sakrament  
van de ziekenzalving.

Lid van de Bond der Gepensioneerden  
van Michelbeke

De families :

**GABRIEL - VAN INNES  
DE SCHEERDER - BAELE**  
danken U voor uw gebed  
en medeleven.

Afscheidsbrief aan vader,

Afscheid nemen doet altijd pijn, wij voelen dit verdriet, elk...op onze manier. Toch vinden wij steun bij elkaar. In de leegte en de stilte die onze moeder achterliet heb jij jouw levensmoed met ons gedeeld. Wij waren de vervanging in de goede en kwade dagen. Ouder worden behoort bij het leven, zoals het leven bij de dood.

Jouw kleinkinderen zullen jou herinneren en soms...wist "Pépé" het toch beter. Uw achterkleinkinderen waren steeds welkom op jouw schoot en zo...werd jouw familie heel groot. Toch is dit heengaan geen afscheid.

De grootste troost die wij ontvangen is het "weten" dat onze ouders terug samen zijn. Nu pas...vliegen wij op eigen vleugels de toekomst tegemoet, niemand weet soms hoe het verder moet. Maar de herinneringen zullen blijven en wij zien elkaar terug in de eeuwigheid van het Leven, het Licht en de onbaatzuchtig. Liefde van de Heer.

Jouw kinderen

Namis op zondag 25 mei 1997 om 9.30 uur  
in de parochiekerk te Michelbeke.