

†

Herinner U in gebed

de Heer

**JAN GABRIËL**

zoon van de Heer en Mevrouw

**Edgard en Alice Gabriël-Brantegem**

Wielrenner Junior

geboren te Zottegem op 16 oktober 1958 en voortijdig naar de Schepper weergekeerd te Gent op 13 mei 1977.

De Kerk steunde hem door de Ziekenzalving.



Het leven blijft de grootste gave van God. Gehuld in mysteries, blijft elk leven zijn diepste kracht putten in de liefde. In het figuur van vader en moeder blijft elke mens het diepst de grootheid van God ervaren. Alles wat wij hebben en zijn, hebben wij van boven gekregen.

Aan de Heer behoren wij toe en ons voorbijgaan dient eenzegen te zijn voor allen die wij ontmoeten. In het leven kunnen meeslag of tegenslag hun rol spelen. Hoofdzaak blijft, dat wij onze talenten gebruiken voor de eer van God en om de wereld beter en schoner te maken en het geluk te laten groeien onder de mensen. Kinderen zijn de zegen voor hun ouders. Kinderen opvoeden kan lasten geven en offers vragen. Maar in kinderen ziet men zich verder leven. Het 4e gebed is zo diep-menselijk. De eerste naasten die op elkaar aangewezen blijven, het zijn Ouders en hun Kinderen!

Er zijn nog schone gezinnen waar men vrij en ongedwongen "alles voor elkander doet".

Het was een flinke en aangename jongen, sportief aangelegd, gul en blij tegenover alle mensen. Op handen gedragen binnen de thuis, wist hij ook elders mensen met glimlach en prestaties te verrijken. Het was 'n vrome jongen, die in zijn Mariadevotie kracht vond anderen op te beuren. Moedig bekende hij zich als een kristen. Het kruiske gold geen bijgeloof of een gebaar zonder betekenis. Het was zijn kort gebed : bede tot de hemel en aanvaarden van lijden en tegenslag als het kruis van Jezus dat tot de Paasverheerlijking geleidt.

Beste Vader en Moeder, met spijt neem ik van U afscheid. Graag had ik U nog veel voldoening en vreugde bezorgd. De Hemel heeft het anders gepland. Onderwerpen wij ons aan de Voorzienigheid. Binnen de Gemeenschap van de Heiligen blijven wij elkaar overal nabij. Bij de Heer zal ik voor U blijven bidden. Uw gebed zal mij troost en vreugde bezorgen bij de Heer.

Beste Memé, heb dank voor uw duizend zorgen, blijf aan mij denken, nooit vergeet ik U!

Lieve Zusje, vergeet mij niet, vervang mij waar het huis groter en eenzamer wordt. Heb geen zorg om mij. Graag bleef ik bij U, maar eens zien wij elkaar weer. Berustend op mijn kruisken, heb ik mij totaal aan de Paaskristus toevertrouwd. Zeg soms eens de woorden na aan Moeder uit het gekendelied; "Moeder, o ween niet in het eenzame huis. Uw kind ging te rusten op de armen van het kruis!

Beste vrienden en verzorger Clement, hebt dank om uw meevoelen, uw aanmoediging, uw gebed, vernoot nog wel eens betrouwvol mijn naam waar gij tot Maria bidt!

O.L.Vrouw van Deinsbeke, b v.o.

De families GABRIËL, BRANTECEM,  
BROEKAERT, MOREELS en DE SPIEGELEER  
DANKEN U voor de blijken van kristelijke  
deelname in rouw en gebeden.

.....  
Druk. L. Jooris-Brewa ys, Zottegem