

"Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven."



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Joël GABRIËLS

echtgenoot van mevrouw

Eveline DE REGGE

geboren te Dikkele op 28 april 1903 en rustig in de Heer ontslapen te Zottegem op 4 november 1986, gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Een minzame echtgenoot, een liefdevolle vader, en grootvader is ons ontvallen.

Joël was gekend als een joviaal en ondernemend man, vooruitstrevend voor zijn tijd, zeer gediensstig, een mens die hielp waar hij kon. En dat deed hij met een groot optimisme, ook als grote moeilijkheden te overwinnen waren. Hij hield vol. Hij was daarbij zeer graag bij de mensen, in ge-

sprek, al weldoende. Daarom was hij ook door iedereen graag gezien.

Dankbaar zien we neer op een heel al'tief leven in dienst van zijn gezin, van zijn kinderen en kleinkinderen, door wie hij zeer geliefd was. Zo werd hij ook op zijn oude dag goed ontvangen bij zijn kinderen en kleinkinderen, waar hij de beste zorgen genoot.

In die geest geven wij dan ook zijn leven terug in Gods handen, want als gelovige mensen weten wij dat de Heer ook voor hem een plaats heeft bereid, opdat hij moge delen in de heerlijkheid van de verrezen Heer.

Wij blijven hem dankbaar gedenken in ons gebed en in alles wat we naar zijn voorbeeld willen volbrengen.

Heer, neem hem op in uw eeuwige liefde. Maria, hulp der kristenen, bid voor ons allen.

De families

GABRIËLS, VAN MELCKEBEKE,

DE REGGE en DE WINNE,

danken U voor de blijken van deelneming in hun rouw.