

Uit de diepten van ellende roep ik, Heer,
Heer, luister naar mijn smeken. (De Profundis).

†

Moge de Heer
deze smeking aanhoren
van zijn dienaar
de Heer

LOUIS GABRIËLS

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE BROWAEYS

geboren te Zegelsem, de 20 maart 1907, en christe-
lijk overleden in de Kliniek van Jolimont, de 4
april 1968, voorbereid door de heilige Sacramen-
ten met de laatste genadevolle zalving en het
gebed van onze Moeder de H. Kerk.

Hij was wijkverantwoordelijke en erelid van de
Bond van het H. Hart.

Welke mensengeest zal Gods wijsheid en Voor-
zienigheid doorgronden die de lijn van ieder men-
senleven volgt met zoveel zorg en liefde totdat hij
rust vindt in God.

In ieder mensenleven is er zoveel onzekerheid,
zoveel ontgoocheling... Wij ondervinden telkens
opnieuw : « de mens wikt, en God beschikt ». Op
het einde van deze maand wilde hij, samen met
zijn geliefde echtgenote die hem zo trouw in alles
ter zijde stond, samen ook met zijn kinderen die
zijn fierheid en zijn trouwe helpers waren gewor-
den, zijn zilveren huwelijksjubilé vieren. Het zou
een schoon en intiem gezins- en familiefeest wor-
den, in grote dankbaarheid tegenover God... En
zie, alle menselijke plannen zijn nu weerom ver-
deld... En toch ! Hij mag nu feest vieren voor
eeuwig bij de Heer, maar zijn geliefden blijven in
rouw en in droefheid achter. In plaats van vreug-
devolle en hoopvolle weken van voorbereiding en
verlangen werden het voor hen weken van angst
en pijnlijk betrachten tijdens zijn zenuwslappende

ziekte. Een goddelijke troost moge het zijn voor
zijn geliefden dat de verzezen Christus ook aan
hen de vraag stelt : « Wist gij dan niet dat hij
dit alles moest lijden om zo de glorie binnen te
gaan » ? (Lc. XXIV, 26).

Geliefde echtgenote, wat gij voor mij geweest
zijt, dat bewaart men in zijn hart en daarvoor
dankt men telkens opnieuw de Heer... Uw liefde
en uw toewijding waren zonder grenzen. Blijft op
de Heer vertrouwen, Hij zal u nooit verlaten. Tot
weerziens in de hemel.

Bemide kinderen, denkt vooral aan de inspan-
ningen en de betrachtingen van uw vader voor
uw toekomst die hij gelukkig wilde zien en wel-
varend. Blijft moeder eren en werkt eensgezind
samen onder haar wijze leiding. Gedenkt uw vader
en bidt voor hem.

Bemide broers, zusters en familie, ook naar
u gaat mijn dank om zoveel genegenheid ; naar U
vooral, mijn beide zusters, die zoveel voor mij en
voor ons hebt gedaan. Op uw beider hulp en
gebed vooral durf ik blijven vertrouwen ; en dan
bijzonder, mijn zuster-kloosterlinge, bid voor mij
in de dagelijkse eucharistieviering en in uw vele
kloostergebeden.

Mijn Jezus, terwille van uw H. Hart, wees niet
mijn Rechter, maar mijn Zaligmaker.

H. Ursmarus, beschermheilige van onze parochie,
wees mijn voorspreker bij de Heer.

Mevrouw Louis GABRIËLS, geboren Germaine
BROWAEYS, zijn echtgenote ;

Mejuffer Agnès GABRIËLS,
De Heer Leon GABRIËLS,
De Heer Robert GABRIËLS,
Mejuffer Annie GABRIËLS, zijn kinderen ;

De Heer Remi BROWAEYS, zijn schoonvader ;

De families GABRIËLS, BROWAEYS, HOEKMAN,
VAN DER STICHELEN.

DANKEN U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming in hun rouw.