

Terwijl gij nu de tijd hebt, vergader voor uw
ziel schatten, welke niet vergaan. Nav. v. Chr.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

MARIA - MARGUERITE GABRIËLS

echtgenote van Mijnheer

FRANS VAN LIERDE

geboren te Nederbrakel, de 25 October 1886, en
aldaar godvruchtig overleden de 6 October 1953,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.



De dood voor echte christenen is het ergste
niet wat gebeuren kan. Hij is de rust na veel
strijden en lijden; de oproep van de Heer, die
zijn trouwe en waakzame dienaars gaat belonen.
Het gewichtigste in het leven is dan te sterven
in vrede met God.

't Lijden moet in de mens 't heimweê wekken
naar 't geluksland, waar 't eeuwig alleluia gezon-
gen wordt; moet de mens losmaken van alles
wat voorbijgaat om zich te hechten aan wat blijft.

Een vlijtige vrouw, een goede echtgenote is
het sieraad van het huis. Overgroot is de waar-
de van een moedige en kloeke vrouw; op haar
vertrouwt het hart van haar man; zij brengt vreug-
de en vervult geheel zijn leven met vrede. (Spr.)

Zij had bij eenieder een zeer goede naam,
omdat zij God vreesde en Hem voorbeeldig dien-
de; niemand sprak van haar enig kwaad. (Jud.)

Blijf getrouw aan de belofte die gij in uw jon-
ge jaren aan Maria gedaan hebt en Maria be-
looft U van harentwege dat zij U zal bijstaan
gedurende uw leven en bij uw dood. (H. Alf.)

Beminde echtgenoot, dierbare zusters, broeders,
familieleden en vrienden, hoe vurig verlangde ik
nog enige jaren rustig en vreedzaam bij U te
mogen blijven en te genieten van de kinderlijke
genegenheid rondom mij. De goede God, heeft
er anders over beschikt; dat zijn H. Wil geschiede.

Ik bedank U allen voor wat gij voor mij deed
en intussen blijf mij indachtig in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!
(300 d. afl.)

Goede Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(300 d. afl.)



Mijnheer Frans VAN LIERDE :
De Familiën GABRIËLS, VAN LIERDE
WAERMOES en LIEDTS ;

Bedanken U oprecht voor
de blijken van innige
deelneming.

Nederbrakel Druk. We. O. Surdiacourt