

De rust van de ziel in het stervensuur is de beloning van een deugdzaam leven en het begin van een gelukkige onsterfelijkheid.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mevrouw

Marie Sophie GABRIËLS

weduwe van Mijnheer

Remi DE STERCKE

geboren te Oprakel,
de 26 september 1872 en er godvruchtig overleden,
de 22 februari 1957, gesterkt
door de HH. Sacramenten der. stervenden.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Rijk in verdiensten voor de Heer zijn deze die hun leven hebben doorgebracht in de vrees des Heren, in werken en zorgen voor hun gezin en die sterven in in vrede met God en met de mensen.

Eenvoudig en rechtgeaard leidde de overledene een werkzaam leven in plichtsbeseft en levendig geloof. Zij was een tedere echtgenote, een liefdevolle moeder en zij laat aan haar kinderen ten erfdeel een schat van christelijke deugden en voorbeelden.

Het leven van een christen is een leven van Geloof en van strijd, een leven van Hoop en van Liefde... Daarom mag zij nu betrouwen op Gods barmhartigheid en liefde.

Wie niemand kwaad heeft gedaan en de Heer jaren lang heeft gediend, die mens zal God het loon geven naar werk en vergelding. Job.

Het was opvallend bij deze zieke hoe ze steeds weer opnieuw bad en de gebeden die ze vroeger dagelijks opzegde, nu op het einde van haar leven voortdurend op de lippen lag.

Mijn dierbare kinderen, familieleden en vrienden, mijn leven was soms hard, maar steeds heb ik getracht Gods wetten en geboden te onderhouden en U allen een voorbeeld te geven van een christelijk leven. Nu gaat mijn grootste liefde en ook mijn zorg naar mijn kinderen. Vergeet toch nooit de goede voorbeelden van

moeder. Ik heb veel gebeden gedurende mijn leven: mocht gij toch mijn voorbeeld volgen. Ik bid U, mijn kinderen, blijft toch trouw aan ons geloof. Laat U niet verleiden door anderen die U met vage beloften willen paaien maar U afbrengen van ons waar geloof. Enkel hij die christelijk heeft geleefd en zijn christelijke plichten naar best vermogen heeft vervuld, kan gerust het hoofd neerleggen. Vergeet mijn goede voorbeelden niet en blijft trouw aan onze roomse kerk en bidt voor mij.

De 4 akten a. u. b. voor de overledene.

Jesus, Maria, Jozef!

Mijn Jezus, barmhartigheid!

7 j. afl.

300 d. afl.

Zeer getroffen door uw bliken van diep christelijk medevoelen, bied U hiervoor hun welgemeende dank,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Remi DE STERCKE-GABRIËLS;

De familiën GABRIËLS en DE STERCKE.

Vandendriessche & Paul De Vleeschauwer, Nederbr.