

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

MARIE, STEPHANIE GABRIELS

weduwe van Mijnheer

EMIEL DE BORLE

geboren te Leeuwergem, op 30 mei 1885 en
godvruchtig overleden te Zottegem-Leeuwer-
gem, op 4 februari 1975, gesterkt door de H.
Sakramenten "in extremis".

Lid van de Confrerie van de H. Barbara
Lid van de bond van Gepensioneerden.

God gaf ons het leven als een talent
waarmee wij vruchten moeten dragen voor
de eeuwigheid. Gelukkig de mens die op
het einde van zijn loopbaan de goede strijd
gestreden heeft en als overwinnaar bij de
eindpaal aankomt. Groot immers zal de belo-
ning zijn die God geeft aan hen die tot het
einde toe volharden in geloof, vertrouwen
en liefde. Geen vergankelijk rijkdom kan
het hier in waarde halen, daar deze eeuwig
is.

De dierbare overledene was een goede
en overtuigde kristene die met zorg en liefde
haar plicht deed in haar gezin en door ge-
bed en offer haar leven trachtte aan God
aangenaam te maken. In de vreze des Heren
heeft zij haar kinderen grootgebracht en zij

waren ook haar vreugde en haar fierheid.
Moge God haar in barmhartigheid ontvangen
en haar de eeuwige rust en vrede schenken.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen,
weest niet bedroefd als zij die geen hoop
hebben. Eens zien wij elkaar terug in eeu-
wigheid. In overeenkomst en liefde zult gij
uw leven verder opbouwen op de weg die
ik ben voorgaan. Met uw gebed blijf ik
met u verbonden.

Dierbare familieleden, dank voor uw op-
rechte genegenheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Mijnheer en Mevrouw Oscar RIBBENS-DE
BORLE, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Albert ROLLE-DE
BORLE, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Jozef DE BORLE-VAN
DEN DRIESSCHE, kinderen en kleinkin-
deren,

Mijnheer en Mevrouw Edgard DE BORLE-
DE BISSCHOP en zoon,

De families GABRIELS, DE BORLE, DE
CUBBER en DE WINTER,

danken U oprecht voor de blijken van
deelneming betoond in hun diepe rouw.

R. De Smaele - Leeuwergem.