

Geloofd zij de Heer, omdat Hij aan degene die wij be-  
weenen den tijd verleend heeft om zich tot de eeuwigheid  
voor te bereiden.  
H. Fr. Sal.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## Mathilde Gabriëls

weduwe van Mijnheer

**Theophile Detemmerman**

geboren te Everbeek, den 29 Mei 1871 en er

overleden den 15 Juli 1945.

Versterkt door de HH, Sakramenten der stervenden

Zij was een deugdzaame moeder, voorzichtig in haar ge-  
drag, getrouw aan den godsdienst, nauwkeurig in het vol-  
brengen harer plichten; zij heeft haar kinderen de grond-  
stelselen der kristelijke deugden ingeplant en voor erfdeel  
achtergelaten.  
H. Cantsius; H. Fr. Sales

Ellendige dagen en smartvolle nachten zijn mij te beurt  
gevallen: doch ik troostte mij met deze woorden: De  
Heer kastijdt die Hij liefheeft. Job 73; Heb' 12, 6.

Lieve kinderen en bloedverwanten, vaarwel en froost u  
met mij; ik verlaat een land van ellende voor het rijk van  
vrede: ik ga waar vader mij is voorgegaan, daar zullen  
wij elkander weerzien en uw hart zal zich verblijden.  
Eccl. 38.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. j. en 7 q.

Druk. Depessemier - Everbeek.

Troostend was voor ons uw blijk van diep gemeende  
deelneming bij het overlijden van onze teergeliefde  
moeder, schoonzuster, moei, groot-moei en nicht

Hiervoor onzen besten dank.

De familiën GABRIËLS, DETEMMERMAN en  
DESADELEER,