



VROOM AANDENKEN

aan de Heer

## OMER GABRIELS

weduwnaar van Mevrouw

ALIDA DE BORLE

geboren te Leeuwerger op 17 januari 1892 en  
godvruchtig overleden in de Dr. Goffaertscli-  
niek te Zottegem op 29 december 1984,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

---

Jozef en Louise GABRIELS-BROECKAERT,  
Paul en Jeannine GABRIELS-MICHIELS  
en kinderen Krista en Els,  
André en Marleen VERMEERSCH-GABRIELS  
en kinderen Petra en Bruno,  
Erwin en Anne-Marie HUTSE-GABRIELS  
en kind Jan,  
Patrick en Katelijne DE BRUYCKER-GABRIELS  
en kind Annelies,  
De families GABRIELS, DE BORLE, DE CUB-  
BER en DE WINTER,  
danken U van harte voor uw deelneming  
en gebed.

Een lange tocht doorheen dit aardse leven is  
voorbij. Een tocht met wel en wee, met goede en  
kwade dagen.

In liefde en trouw heeft hij zijn aardse taak ver-  
vuld. Als een goede echtgenoot en zorgzame va-  
der heeft hij gewerkt. Midden zijn geliefden hoop-  
te hij een heerlijke oude dag te kennen. Toen zijn  
dochter hem ontviel heeft een eenvoudig en diep  
geloof in God, moeder en hem de kracht gege-  
ven ook in die moeilijke dagen overeind te blijven.

Nu is de lange tocht ten einde, maar aan de over-  
kant staat God met zijn scheppende hand, om dit  
afgebroken leven om te vormen tot een nieuw en  
verheerlijkt bestaan. Dit is ons geloof en onze  
hoop, die ons aardse leven zinvol maakt.

Geliefde zoon, heb dank voor uw nooit aflatende  
bekommernis. Beste kinderen, kleinkinderen en fa-  
milie, gij hebt mijn oude dag mooi gemaakt. Bid  
voor moeder, Maria en voor mij, want over de  
dood heen blijven wij met mekaar verbonden.

Mijn Jezus barmhartigheid !

---

R. De Smaele — Begrafenisondern. J. Gabriëls