

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van de Heer

OMER GABRIËLS

weduwnaar van Mevrouw

THERESIA VAN HAEZEVELDE

echtgenoot van Mevrouw

EMMA VAN HAEZEVELDE

geboren te Opbrakel, op 21 september 1885,
en er godvruchtig overleden op 25 mei 1958,
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Ereijveraar van de H. Hartbond en van de
Xaverianen.

OPGEËISTE VAN 1914 - 1918.



Heden verdwijnt uit ons midden een man,
die als voorbeeld mag gesteld worden aan
onze jeugd, een man met diepkristelijke
overtuiging, vol ijver voor godsdienst en
kerk, werkzaam en bezorgd om het welzijn
van zijn gezin.

Met ontroerende godsvrucht ontving hij
de sakramenten, die hem moesten voorbe-
reiden om de eeuwigheid in te gaan, en in
volle onderwerping aan Gods Wil aan-
vaardde hij de laatste beproeving van ziek-
te en dood.

Nu rust zijn ziel in de blijde hoop op de
komst van onze Heer en Zaligmaker, die
het nederig omhulsel van aarde eenmaal
zal opwekken en het stoffelijk lichaam zal
omgeven met de heerlijkheid der eeuwige
verrijzenis.

Dierbare echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, ik dank U voor de troostende ge-
negenheid en liefde, waarmede gij mij hebt
omringd. Blijft nu voor mij bidden, gij voor-
al, mijn beminde dochter, die ik met vreug-
de aan de Heer heb afgestaan. Alle familie-
leden en vrienden, weest mij ook indachtig
in uw gebeden en tot weerziens in de hemel,

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.



De families GABRIËLS, DE VOS, VAN
HAEZEVELDE, VAN DEN DAELE
en DE TEMMERMAN.

danken U van harte voor
uw bliken van genegenheid
en kristelijke deelneming.

Nederbrakel, Druk. Wwe O. Surdiacourt