

We bezitten maar datgene waaraan we kunnen verzaken. Simonne Weil

†

Dankbare herinnering aan

ZUSTER ROBERTA

Sara Gabriëls

Zij werd geboren te Zegelsem op 7 oktober 1903

Zij wijdde zich aan de Heer in de Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo van Delftinge op 20 maart 1927. Zij overleed te Delftinge op 5 maart 1982, begeleid door de Sacramenten van de zieken en de zorg en het gebed van de Zustergemeenschap.

Een wereldbeeld: totale afbraak, anderen het leven benijden en benemen, moedeloos en hopeloos eraan ten onder gaan, geen weg weten met Gods Woord: "Wie zijn leven verliest voor de anderen, zal het winnen."

Wat is die roeping tot zijn leven geven in dienst van de anderen?

De religieuze naar Gods Wil en hart geeft haar ja-woord, voedt het door dagelijkse dienstvaardigheid, verruimt het in dienst van mensen in nood en ervaart het tot een bron van vreugde.

Onze wereld stelt zo'n ja-woord in vraag. Hoe dat woord bewaren in groeiende-eenzaamheid, verlatenheid, gebroken wor-

den door eigen nood en door onbegrip van de anderen.

Zuster Roberta heeft haar ja-woord trouw bewaard in eenvoudig dienstbetoon in Rocourt, Tielrode, Arendonk, Grobbendonk en rustend vond ze geen rust in Delftinge. Ondanks haar kwalen en ellende straalde haar vreugde uit bij de eerlijke bekenenis: "het gaat goed." Het doorgewone van elke dag verheugde haar altijd meer. Met de glimlach op het gelaat wacht haar lichaam nu op de verrijzenis. De religieuze roeping leidt tot gelukkig leven, verheerlijking en eeuwige vreugde. Met de fouten en de gaven van ieder mensenleven, bracht haar kloosterleven verlossing, troost en hoop. God was menslievend en bracht genade door deze medezuster.

Zuster Roberta, uw Familie, onze Congregatie, onze kloostergemeenschap, danken U voor het voorbeeld van trouwe volharding, voor de bemoedigende ontmoetingen met "het gaat goed". We blijven U geven in ons gebed en rekenen op uw voorspraak bij de Heer.

Heilige Vincentius, blijf mijn voorspreker.

Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur
De Zustergemeenschap van Delftinge
De families Gabriëls en Hoekman

danken voor uw gebed en uw blijken van medeleven.

Drukkerij De Vos, Koster, Overboelare