



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER  
**GEORGES GALLAND**

echtgenoot van mevrouw  
**MARIA HAUSTRAETE**

geboren te Erwetegem, op 13 juli 1914 en  
er godvruchtig overleden op 27 januari 1979,  
gesterkt door de sacramenten in extremis.

Gepensioneerd mijnwerker  
Lid van de bond der gepensioneerden

Het zwaar en ongezond werk van de donkere koolmijn heeft het leven van deze dierbare overledene getekend. Jarenlang ging hij er heen, niet om schatten te verzamelen, maar om in het onderhoud van echtgenote en kinderen te voorzien, totdat hij met een geknakte gezondheid het moest opgeven, om tenslotte vele jaren op een ziekbed gekluisterd te liggen. Het leven van een mijnwerker, een echt martelaarsleven ! Het zal zeker niet nutteloos geweest zijn, vooral niet in de ogen van God, die voor alles de gepaste beloning heeft weggelegd. Voor deze overledene zal zeker waarheid zijn wat gezongen wordt als na de dienst zijn lijk naar het kerkhof gedragen wordt : « Ten paradijse geleiden u de engelen, dat bij uw aankomst de martelaren u begroeten en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem ».

Zalig de doden die in de Heer sterven, ja waarlijk zegt de Geest, laat hen uitrusten van al hun moeiten want hun werken vergezellen hen. Boek der Openbaring.

Wij geloven dat de dood geen einde is, maar slechts de overgang naar een ander en veel schoner leven. Jezus heeft immers gezegd : « Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven ». Heer sterk ons en leer ons dit geloven, hoe moeilijk het ook is, nu wij overweldigd zijn door droefheid.

Dierbare echtgenote, ik dank u voor uw toegewijde en liefdevolle zorgen. Beminde kinderen en kleinkinderen, steeds waart ook gij om mij bekommerd ; hiervoor ben ik u dankbaar. Van uit de hemel waak ik over u, wees gij mij indachtig in uw gebeden. Familieleden, vrienden en kennissen, vergeet ook gij mij niet.

Heilige Barbara, patrones van de mijnwerkers, bid voor hem.



**De families GALLAND, HAUSTRAETE,  
KINT en D'HOKER,**

danken U van harte voor de blijken van  
christelijke deelneming in hun rouw.