



GEDENK IN UW GEBED

de ziel van de Heer

HILLONÉ, OMER GALLAND

weduwnaar van Mevrouw

Maria VAN COPPENOLLE

Hij werd geboren te Maarke-Kerkem, de 17 december 1883 en overleed te Etikhove, de 19 januari 1964, gesterkt door het Sakrament van de zieken en de Pauselijke Zegen.



De overledene heeft een leven van noeste arbeid gekend, die hij verrichtte tot Gods eer en uit liefde voor vrouw en kroost. De goedheid van zijn inborst had hem vele vrienden bezorgd.

De Heer heeft hem beloond met een schone oude dag, die hij doorbracht omringd door de genegenheid van de zijnen en de kameraadschap van zijn vrienden, en vertroeteld door de Eerwaarde Zusters van het Rustoord. Zijn gedachtenis zal in zegening blijven bij allen die hem gekend hebben.

Dierbare kinderen, dank voor uw genegenheid; toont mij die verder door uw gebed. Eerwaarde Zusters, dank voor uw moederlijke zorgen.

Laten wij bidden voor Hilloné :

God het is U eigen steeds medelijdend te zijn en te sparen; daarom vragen wij U nederig voor de ziel van Uw dienaar die Gij uit deze wereld hebt doen scheiden dat Gij hem in het eeuwig vaderland zoudt binnenleiden omdat hij op U gehoopt en in U geloofd heeft. Door Christus, Uw Zoon, onze Heer. Amen.

Fr. E.



DE DEELNEMING IN ROUW EN
GEBEDEN VOOR HET VERLIES
EN DE ZIELEZALIGHEID VAN
DE DUURBARE OVERLEDENE
WAS EEN TROOST EN KOSTBARE
HULP.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

*Zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

De Families

GALLAND, VAN COPPENOLLE,
LOETERS, VAN HOOLLAND
en VAN SCHOORISSE