



AANDENKEN AAN

JOHAN GALLANT

echtgenoot van **LINDA COSIJNS**

Geboren te Zottegem, op 28 december 1963
en overleden te Geraardsbergen
op 5 oktober 1984.

" O, als ik dood zal zijn, dood zal zijn
kom dan en fluister, fluister iets liefs,
mijn bleke ogen zal ik opslaan
en ik zal nooit verwonderd zijn.

En ik zal niet verwonderd zijn ;
in deze liefde zal de dood
alleen een slapen, slapen gerust
een wachten op u, een wachten zijn."

J. H. Leopold.

De families **GALLANT, COSIJNS,**
VAN STEERTHEM en **PLETINCKX,**
danken U voor uw gebed en medeleven.

Door een smartelijk ongeval is Johan nu,
in deze kille herfstmaand, aan ons ontrukkt.
Hoe plots en onverwacht is dit ons overko-
men !

In zijn vertrouwde wijk Pijperzele groeide
hij op, omringd door zijn zorgzame ouders,
door zijn broers, zussen en vrienden. Op de
drempel van zijn jong bestaan stak hij, op-
recht en liefdevol, de hand uit om zijn geluk
te delen met Linda, van wie hij wist dat het
leven haar alsnog weinig had toegelachen.
Hun samenzijn mocht slechts kortstondig
duren.

In zijn werkmilieu, en overal waar hij kwam,
stond hij bekend als een vriendelijke en toe-
gewijde jongeman. Zijn dood treft allen diep.

Laten wij ons in onze grote droefheid wen-
den tot onze Moeder de Heilige Kerk. Te-
recht noemen wij haar « Moeder » : zij kan
ons troosten en sterken.

« Hemelse Vader, wij vertrouwen U Johan
toe ».

In ons gebed en in de H. Eucharistieviering
willen wij hem blijven gedenken.

« H. Maria, patrones van onze parochie,
op uw voorspraak betrouwen wij. »

Begrafenisondern. E. Van Asbroeck, S.-M.-O.
Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove