



Op 8 december 1974
heeft God in de vreugde
van Zijn heerlijkheid laten delen :

ALICE GALLE

echtgenote van wijlen **Gustaaf Landuyt**

Zij werd tot het leven geroepen
te St.-Baafs-Vijve op 9 juni 1902.

Heer, wij danken U om haar.

Zij bouwde samen met pa,
in eensgezinde liefde,
aan onze thuis en onze opvoeding.
Zij was alles voor hem en hij voor haar.
In de laatste jaren van zijn leven
hielp zij hem moedig zijn ziekte dragen.
Zij was een goede moeder,
bekommerd om elk van ons.
Zij hielp onze toekomst opbouwen
en was er gelukkig om.
Zij was een geliefde bonma.
Haar belangstelling en genegenheid voor
haar kleinkinderen groeide met de dag.
Zij was haar familie en vrienden
diep genegen.
Zij was een moedige vrouw,
haar werklust hebben wij bewonderd.
Zij leefde graag ;
maar heeft met rust de dood aanvaard.
Haar afscheidsgroet was één dank.

Heer, wij kunnen niet geloven
dat alles wat zij voor ons heeft betekend
nu verloren is en voorbij.
Schenk ons en haar uw milde vergeving
om tekorten en zwakheden.
Aanvaard nu haar menselijk
geloven, vertrouwen en liefhebben.
Laat haar samen met pa genieten van uw
vreugde en verder delen in uw
liefdevolle zorg voor ons.

Daniël Declerck-Landuyt,
Lucien Landuyt-Deneweth,
Nadine Declerck,
Luc Landuyt,
Ann Landuyt,

haar kinderen
en kleinkinderen

blijven u allen dankbaar :

die haar vreugde en leed hebt helpen
dragen

die gebeden hebt voor haar zielerust

die door uw simpatie en medevoelen deel
hebt genomen in onze rouw,

en nodigen u allen uit, om verder mee te
bidden voor haar zielerust.