

Ten paradijze geleiden U de engelen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Clara Martha Maria Galle

geboren te Serskamp de 26 juli 1886
en godvruchtig overleden te Lokeren,
de 3 maart 1962,

voorzien van de HH. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis».

**Lid van de Derde Orde van St-Franciscus en
van verschillende godvruchtige genootschappen.**

De ouderdom, bereikt op de weg der ge-
rechtigheid, is een erekroon. (Spr. XVI,31)

Het lang leven van de dierbare afgestor-
vene stond uitsluitend in dienst van het vrij
onderwijs en van apostolische arbeid. Haar
sterke gezondheid en haar uitgelezen fami-
liaal midden lieten haar toe -gedurende meer
dan 50 jaar - zich mateloos toe te wijden aan
de opvoeding van de jeugd en aan goede
werken.

Het geheim van die eenheid, die ijver en
die verdienstelijkheid van haar leven vinden
we in haar liefde tot Jezus, Maria en Jozef.

Liefde zoekt toenadering en navolging.
Duizende keren had ze contact met O. L. Heer
in de H. Kommunie en naar Jezus' voorbeeld
ging zij rond al weldoende. Zij bad en deed
veel voor de zondaars, de armen en de zieken.

Als een waar kind van Maria hield zij veel
van haar hemelse Moeder. Haar talrijke bedev-
vaarten naar Lourdes in Frankrijk waren voor
haar allergeukkigste dagen. Op het einde van
haar leven werd zij liefdeslavin van O. L. Vr.
en Maria heeft haar vurige wens verhoord
nl. te mogen sterven op een eerste zaterdag
van de maand.

Te Lokeren was zij ook de grote propa-
gandiste van de eredienst tot St-Jozef. Zo
menigmaal ging zij, in de maand maart, naar
St-Jozefheilgdom te Leuven. St-Jozef, patroon
van de goede dood, kwam ditmaal zelf haar
tegenwoordig in zijn maand om haar te brengen
in zijn hemels heiligdom.

Beminde zusters en familieleden, ik dank
U om uw trouwe genegenheid en om uw
liefderijke en geduldige zorgen tijdens mijn
lange ziekte. Vergeet mij niet in uw dage-
lijkse gebeden thuis, in het klooster en aan
het Misaltaar.

Ik spreek voor U allen ten beste en zeg U
tot blijde wederzien.

Jezus, Maria, Jozef, staat mij bij in mijn
laatste doodstrijd. 300 d. afl.

De familiën Galle, Van Durme en Drossens

diep getroffen door de blijken van
genegenheid hun betoond in hun rouw,
danken U van harte.