

Verdwenen zijn kommer en zuchten ; Ik
ben hetzelfde die U troost.



BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER
HECTOR GALLE

echtgenoot van Mevrouw

EMELIE DE PRIJCK

*geboren te Erwetegem, de 24 mei 1901 en
godvruchtig overleden te Zottegem, in de
Kliniek St-Elisabeth, de 3 november 1964,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken*
Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

De priester die de zieke in zijn doodstrijd
bijstaat bidt : «Gun hem de vreugde van
uw aanschijn». Wanneer hij de stervende
aan Maria, de moeder van God, aanbe-
veelt, vraagt de priester voor hem : «dat
hij vol vreugde de woning moge binnen-
gaan van het hemelse vaderland». - Het
binnengaan in de glorie van de Heer is
inderdaad een «blijde» intrrede :
O vreugd, o jubel nimmer uit te spreken!
O leven, lauter vrede en niets dan liefde.
O rijkdom, zonder onrust en begeerte !
(Dante, il paradiso 27 zang)

Het uitzicht op die eeuwige vreugde ver-

vult ons meestal met vrees en toch zou
een kristen reeds nu in deze wereld met
blijdschap moeten uitzien naar die eeu-
wige ontmoeting in heerlijkheid.

De kwellingen in dit leven en de ziekten
en lasten zouden ons niet mogen ontmoe-
digen maar naar het woord van Kristus
«Verheugt u en juicht, want groot is uw
loon in de hemel». (*zaligsprekingen*).

Dierbare echtgenote en familie, dank voor
uw liefde en tegemoetkomingen, bij mijn
ziekten en tegenslagen, gij bracht zon in
mijn leven. Hartelijk dank voor alles wat
gij voor mij gedaan hebt.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U



De familiën GALLE, DE PRIJCK,

STEVENS en DE COCK.

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.