

Vandaag ik, morgen gij!



Naar de Eeuwigheid is teruggekeerd

Mevrouw

Leonie GALLE

Echtgenote van Mijnheer

Cyriel PLASSCHAERT

geboren te Erwetegem de 30 augustus 1879,
in de Heer ontslapen te Vlierzele de 4 februari 1958.
voorzien met de H.H. Rechten en de Pauselijke
Zegen, lid van de Verenigde Gebeden
en van de Derde Orde.

Onze moeder is door 't leven gegaan, stil, eenvoudig, toch kordaat en zwoegend voor haar gezin. Gering in de ogen van de wereld, was ze één van die velen die, naar de opvatting van de mensen, klein zijn, doch groot in de ogen van God en over wie Jezus zei, «Zalig de rechtvaardigen, zalig de reinen, zalig de nederigen van harte, want hen behoort het Rijk der Hemelen.»

Schoon was het leven van die zeer kristelijke moeder, haar voorbeeld, — vooral dit van het dagelijks bijwonen van de H. Mis — zou door velen moeten nagevolgd worden. Man en kinderen treuren, omdat zo 'n moeder is heengegaan, maar Gods wil geschiede, gelaten zullen allen dit kruis, moeder te missen, dragen.

Mochten we, bij teder overlijden, eens ernstig nadenken over de waarde van het leven en ook over het onverbiddelijke van ons eigen dood, we zouden allen onze plichten tegenover God beter kwijten.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, gij vooral mijn dochter die U helemaal aan God schonk, gij zult nog dikwijls verdriet hebben om mij; draagt echter uw lijden en leed op aan O. L. Heer, opdat gij mijn dood in zoete vrede en onderwerping mocht aanvaarden. Blijft allen strijdbereide kristenen en helpt mij met uw vrome offers en gebeden.



Mijnheer

Cyriel PLASSCHAERT kinderen en kleinkinderen
De Familien PLASSCHAERT, GALLE, LODENS en
HERTEGONNE.

danken U van harte voor de gebeden
en de blijken van meevoelen betoond
bij het heengaan van hun dierbare af-
gestorvene.

Drukk. André V. Ruyskensvelde, Godveerdegem