

De Engelen voeren haar ter zaligheid !

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

Eerwaarde Zuster Beatrix

van de Kongregatie der Zusters
van de H. Franciscus te Oprakel.

(In de wereld Juffrouw Marie-Rosalie Galle)

geboren te Serskamp op	2-2-1874
in 't klooster getreden op	15-10-1900
ingekleed op	2-2-1901
geprofes op	2-2-1902
overleden te Oprakel op	30-10-1962

gesterkt door de genademiddelen van Onze Moeder
de H. Kerk.

-†-

Zuster Beatrix is zacht in de Heer ontslapen op de gezegende ouderdom van 88 jaren Na weken lang, dag en nacht, gewaakt te hebben op haar laatste ogenblik werd zij ons ontnomen, zoals een rijpe vrucht op 't onverwachts de boom ontvalt. Haar sterke natuur hield haar verbonden aan 't leven, zoals men het zelden ontmoet.

Zij was een rijpe vrucht voor de Hemel, want in haar lange levensbaan heeft zij honderde mensen bijgestaan in hun nood, hun ellende en hun doodstrijd. De vergelding die zij ontving van haar medezusters die dag en nacht bij haar hebben gewaakt heeft zij ruimschoots verdiend.

Zij was een voorbeeldige kloosterlinge die het offer van haar leven in de dienst van O. L. H. en voor haar evenaaste, edelmoedig heeft gedragen tot

op het laatste ogenblik, toen haar krachten haar ontvielen.

Zij was een dankbare zieke die de genegenheid en de liefde won van alle Zusters die haar hebben verzorgd. Hoe zwak haar lichaamskrachten ook werden, des te helder bleef de klaarheid van de geest; haar laatste afscheid was steeds een bijzonder woord van dank voor de bewezen dienst, zelfs voor het minste bezoek.

Beste Oversten en medezusters, ik dank U voor de goede zorgen en de onverpoosde toewijding die gij mij geschonken hebt; ik zal het U vergelden bij O. L. H.

Beste familieleden en in 't bijzonder mijn neef priester, ik dank U voor uw genegenheid en blijf U indachtig bij de Heer.

H. Hart van Jezus, wees mij genadig.

Bid de 4 akten voor de overledene.

