

Deze die gij bemint is U maar ontnomen om
tot een beter leven over te gaan.

†

ZALIG AANDENKEN

aan Heer

Victor Gallemaert

echtgenoot van

Meerouwe Augusta Haillez

geboren te Geraardsbergen de 10 juli 1899 en
er godvruchtig overleden de 5 juni 1970,
voorzien van de H.H. Sakramenten der Zieken.

Van over de onbekende zee des tijds is Uw
engel gekomen, Heer, met de boodschap van
Uw morgen, gehuld in z'n mantel van donkere
schaduwen. Mijn hart is bevreesd als een kind
in de nacht, voor deze laatste verschrikking, die
me met ijzige vingers beroerd. Maar de Dood,
Uw dienaar, is ook Uw bode, en wanneer het
Uw wil is, laat me dan aan Uw voeten, de vol-
heid van m'n leven leggen, aanvaardt de tot
bloemen geworden pijn, de krans van m'n ver-
driet, m'n tot parelsnoeren geweven hoop en
liefde, die ik voor U bewaard heb in het schrijn

van m'n hart, met die eenvoudige offergaven
neem ik, in de stilte van deze zomermorgen af-
scheid van dit drukke leven. Vader, louter in
dit scheidingsleed de latere vreugde om het
weerzien, van al die me dierbaar waren. Treur
niet om mij geliefden, want ik ben op weg naar
Hem, reeds zie ik de oever van Zijn zorgenvrije
wereld, ik blijf toch bij u in de simpele dingen
van elke dag, en tussen het stof der vergetel-
heid bloeien de bloemen der herrinnering in de
warmte van uw hart. Moeder, leidt Gij m'n
eerste passen op Zijn strand, verhef met de
kracht van Uw zoete fluisteringen m'n ziek
lichaam, laat me leven in Zijn wereld, in Zijn
licht, dan zal ik weten dat dit sterven, een leu-
gen is.

De Families Gallemaert

Haillez

De Temmerman

Snel

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hen betoond bij het
overlijden van hun dierbare afgestor-
vene

DANKEN U.

Drukkerij Pieraert