

Zalig die in de Heer sterven



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Joris GASTHUYS**

echtgenoot van Mevrouw

**Clarisse LEMAITRE**

geboren te Ename op 9 augustus 1914 en  
schielijk overleden te St.-Maria-Latem op  
25 september 1984 in extremis gezalfd met  
het H. Oliesel.

Wat betekent het leven van een mens op  
aarde ?

Elke dag ervaren wij hoe broos, kwetsbaar  
en vergankelijk wij zijn.

Tegenover het mysterie van de dood staan  
wij mensen machteloos. Ons verstand staat  
stil bij zo 'n gebeuren en is niet in staat  
deze uiterste beproeving te begrijpen, laat  
staan ze te verwerken.

Voor Joris zijn pijn, kommer en alle zor-  
gen voorbij.

Hij was goed, eenvoudig en rechtschapen.  
Wij danken de Heer voor deze mens die  
ons zo nabij en dierbaar was en die nu  
plots uit deze wereld is heengegaan.

Dierbare Clarisse, voor u is mijn plotse  
dood, zeer pijnlijk en een zware beproeving.  
Ik dank u om de vele jaren stil geluk en  
vrede die we samen deelden. Vergeet mij  
niet, met de andere familieleden in aanden-  
ken en gebeden.

Moge hij, door de Goddelijke barmhartig-  
heid, in vrede rusten. Amen.

---

Mevrouw Clarisse LEMAITRE,

zijn echtgenote ;

De families GASTHUYS - DEKENS -  
LEMAITRE - VAN DER STICHELEN,

danken U voor uw bliken van deelne-  
ming in hun rouw en gebeden.

---

Begrav.-Funerarium R. De Pauw-Moreels  
Zwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12