

†  
TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN  
DE HEER  
**LUC GASTHUYS**

zoon van

De Heer **Julien GASTHUYS** en Mevrouw **Julia GEZELS**  
geboren te Oudenaarde op 8 april 1942 en godvruchtig  
overleden te Laken (Brussel II) op 3 november 1966,  
voorzien van de genademiddelen der H. Kerk.

Als een jonge krachtige eik groeide hij op tot zijn 22  
jaar en dan ... in de loop van de laatste 2 jaar geknakt  
en neergeveld. Gods raadsbesluiten zijn ondoorgron-  
delijk. "Vader, uw wil geschiede".

Hij was vol levenslust, goed van inborst, bescheiden  
in de omgang, trouw als vriend. Hij werd dan ook door  
iedereen geacht en bemind.

Lieve vader en moeder, het afscheid viel ons heel  
pijnlijk. Hebt dank voor uw goede zorgen, dag en nacht,  
bepaaldelijk de twee laatste jaren, in grenzeloze toe-  
wijding en liefde voor mij.

Dierbare familieleden en vrienden, ik ging u voor op  
de weg naar God; na uw volbrachte levenstaak zal ik  
u allen terugzien in het Vaderhuis.

Heer Jezus, wees mijn zaligheid.

De Heer **Julien GASTHUYS**,  
Mevrouw **Julien GASTHUYS**, geboren **Julia GEZELS**,  
De Heer **Marc GASTHUYS**,  
Mevrouw **Marc GASTHUYS**, geboren **Augusta STAPPERS**  
Jonge Juffer **Cristèle GASTHUYS**,  
Jonge Juffer **Gwenda GASTHUYS**,  
De families **GASTHUYS-DEKENS**,  
**GEZELS-DE STAUTE**.

gevoelig aan uw blijken voor kristelijke deelneming in hun rouw,  
bieden UEd. hun innige dank.