

*Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn naaste.*

+

*Vroom aandenken aan*

*De Heer*

**Alfons GAUBLomme**

*echtgenoot van Marie Van Nieuwenhuysse,*

*geboren te Nederbrakel op 31 mei 1904 en overleden in het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem op 9 mei 1990.*

*Gesterkt door de laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis».*

*Oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945.*

*Vereerd met verscheidene militaire ere tekens en het bijzonder ereteken 1e klas*

*van de Middenstand.*

*Medestichter van het 1e Brandweerkorps te Nederbrakel.*

*Gewezen bestuurslid van het Leersekretariaat van het N.C.M.V.*

*Gewezen lid van het plaatselijk bestuur van het N.C.M.V.*

*Gewezen lid van het dagelijks bestuur van het N.C.M.V. Oudenaarde.*

*Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.*

*Namis: zaterdag 19 mei 1990 te 18 uur in de kerk van het hospitaal te Geraardsbergen.*

*Het is altijd pijnlijk, wanneer een goed mens met wie wij hartelijk en vertrouwd konden omgaan, uit ons midden wordt weggerukt.*

*Mild begaafd en werklustig had Alfons zich weten op te werken tot een flinke en bekwame vakman. Zijn verworven kennis en kunde, waarover hij rechtmatig fier was, heeft hij benut om zijn gezin tot betere en verdiende welstand te brengen. Daarenboven was hij steeds bereid, door zijn vakkennis, mensen te helpen die om zijn hulp kwamen vragen. Alfons was in de omtrek bekend als een bereidwillig en onbaatzuchtig vakman. Zo werd hij door vrienden en kennissen geëerd en geacht.*

*Die schoonmenselijke houding, die zijn actief leven heeft gekenmerkt vond zijn oorsprong in zijn diep kristen geloof waaraan hij trouw is gebleven tot het einde.*

*Dierbare echtgenote, lieve kinderen, klein- en achterkleinkinderen, met oprechte dank voor uw toegewijde zorgen tot het laatste uur, verlaat ik U: Schept moed en troost elkaar door geloof en volhardend gebed. Dit scheiden is maar tijdelijk. Eens komt de dag dat de Heer ons weer samenbrengt in zijn heerlijkheid zonder einde.*

*De familie dankt U voor uw medeleven en gebeden.*

*Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel*