



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

## Alfred GAUBLOMME

echtgenoot van wijlen Mevrouw

Emilie VAN DEN BERGE,

geboren te St.-Martens-Lierde op 21 oogst 1881  
en er godvruchtig overleden op  
9 september 1957,

voorzien van de laatste H.H. Sakramenten  
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart en de  
Confrerie van de H. Barbara.

De tarwe is geschuurd en gedorsen, ze wordt gemalen tot het dagelijks brood. De landbouwer rust. Vader is de eeuwige rust ingegaan. Hij-zelf is de tarwe, zwaar van vrucht en rijp voor de Hemel. Gedorsen en gelouterd door ziekte en dood, ontdaan van het stoffelijke en van het vergankelijke, is zijn schone ziel door de Goddelijke Oogster opgenomen in het eeuwig leven.

De dierbare overledene is zijn leven lang een edel voorbeeld van kristen geweest. Hij belichaamde en beleefde die nobele eigenschappen eigen aan onze boerenstand, de kostbaarste nationalenschap van een diep kristelijk voorgeslacht: de onvervreembare verknochtheid aan de vadergrond, de rusteloze ijver en arbeid onder Gods zon en wind op deinende landouwen, een door en door kristelijk familielevens, geankerd in de trouw aan de traditie, de onkreukbare trouw aan God en godsdienst. Voorbeeldig echtgenoot en vader kende zijn leven voor de zijnen geen rust. Zijn kinderen heeft hij opgevoed en geleid door woord en voorbeeld in de voorvaderlijke trouw aan ons H. Gelooft.

Lichamelijk lijden heeft hem bezocht. Maar hij droeg het met overgave aan Gods H. Wil, vol

betrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid. Op zijn lippen lag steeds de korte zinsnede « als 't God belieft » de kernachtige samenvatting van zijn betrouwen op God.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, niet onvoorbereid is vader naar ons Heer gegaan, om moeder daar te gaan vervoegen. Ik weet dat uw lijden thans groot is, want we waren zo aan elkander verknocht. Maar als kristen weet ge dat er maar een tijdelijke band is verbroken. Met moeder wacht ik U allen op in de Hemel. Ik dank U voor al uw liefde en goede zorgen, voor die vele jaren innig geluk. Ik weet dat ge elke dag vader en moeder in uw gebeden gedenken zult. Vooral gij mijn zoon priester, gedenk ons elke dag in het J.H. Misoffer. Blijft elkander eendrachtig beminnen. Bewaart het mooiste aandenken aan vader en moeder: de trouw aan God en godsdienst, trouw die ik U door mijn eigen leven heb ingeprent. God zegene en beware U allemaal, mijn geliefden, en tot blij weerziens bij Ons Heer als 't God belieft.

Familieleden en verwanten, gedenkt me in uw gebeden.



De families GAUBLOMME, VAN DEN  
BERGE, DE GEETER en BOXSTAEL,

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van kristelijke deel-  
neming en danken U.