

Ik ben de verrijzenis en het leven. H. Joannes

† ZALIG AANDENKEN AAN †

den Heer

André-Waldy GAUBLOMME

zoon van

Hr Gustaaf en Mw Stephanie MONS.

*Geboren te St Lievens Essche den 7 November 1924.
en aldaar zeer godvruchtig overleden 18 October 1946.*

Versterkt door de troostmiddelen der H. Kerk.

Lid van den B. J. B.

LID VAN DEN BOND VAN 'T H. HART EN ANDERE GODVR. GENOOTSCHAPPEN

Op een leeftijd waarop er maar weinigen denken aan lijden en sterven, ontmoette hij Jezus. die hem het offer vroeg van zijn jeugdige leven.

En het is niet in strijd met zijn wensch om na zijn dood niet geprezen te worden, wanneer hier wordt vermeld. dat hij het offer met volkomen onderwerping en vol vreugde aanvaardde opdat er vrede zou heerschen onder de menschen.

Omdat de aarde ten slotte niet voor heiligen is, nam God hem tot Zich als een gerijpte vrucht, die de aarde niet waardig was.

Want het geschiedt tot vertroosting van hen, aan wie hier op zijn uitdrukkelijk verlangen nog eens dank wordt gebracht voor al het goede, aan hem gedaan:

aan zijn ouders, van wier liefde hij nu ook nog een gebed vraagt;

aan zijn broers en zuster, in wier gebeden hij zich blijft aanbevelen;

aan zijn dierbare B.J.B.ers die hem in zijn leven met vriendschap hebben omgeven, en van wie hij verwacht dat z'hem niet zullen vergeten in hun gebeden.

In uw handen, o Heer, beveel ik mijn geest. 500d.a.

Schautteet-De Spiegeleer Sottegem - Hysselinx Essche



Mijnheer en Mevrouw Gustaaf GAUBLOMME-MONS,

Mijnheer en Mevrouw Jean DE WAELE-GAUBLOMME en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Paul GAUBLOMME-RIMBAUT en kind,

Mijnheer Urbain GAUBLOMME,

Mijnheer Roger GAUBLOMME,

De familiën GAUBLOMME, MONS, PERSOONS en BAUWENS,
BEDANKEN.