

Heer, geef hare ziel de eeuwige rust.



Gedenk in uw gebeden

de ziel van Mevrouw

**Bertha-Leonia Gaublomme**

weduwe van Mijnheer

**Aloïs Vion**

geboren te St-Blastus-Boekel de 13 oktober 1899  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
de 16 oktober 1967,  
geheiligd met de Sacramenten der Zieken  
en de Pauselijke Zegen.

De Heer kwam onze goede moeder halen voor het paradijs; gerust is zij met Hem medegegaan. Zij was bereid, maar voor ons scheen haar heengaan nog zo plots. De vrede en rust op haar gelaat is ons een teken van de eeuwige rust, die ze nu bij de Heer geniet.

Heer, Gij hebt ons een goede moeder gegeven. Gij zult dan ook begrijpen dat ons hart treurt om haar lichamelijke afwezigheid. Toch danken wij U haar zoveel jaren bij ons gelaten te hebben.

Tot ons eigen laatste ogenblik, zal haar beeld ons voor ogen staan, een beeld van eenvoudige offerende zelfgave; de moeder, die heel en al moeder was, die leefde voor haar kinderen en kleinkinderen, vol zachte goedheid en bezorgdheid; de moeder, die zoveel goed deed, omdat zijzelf zo goed was.

Duurbare kinderen en kleinkinderen: gij waart mijn troost en mijn vreugde. Ik dank u allen voor uw jarenlange genegenheid, liefde, hulpvaardigheid en steun. Ik ga bij vader genieten van de eeuwige gelukzaligheid. Blijft elkaar beminnen en helpen. Bidt voor mij, van uit de hemel zal ik over u waken.

Bemide familieleden en vrienden: gij ook waart lief, welwillend en hulpvaardig voor mij. Mijn beste dank ervoor en God zegene u.

H. Hart van Jezus, op U stellen wij ons betrouwen.

Mijnheer en Mevrouw Julien VION-BAELE en kinderen,

Mejuffer Maria-Cyrilla VION,

De families GAUBLomme, VION, DEPOTTER en DE BOCK

danken U oprecht voor uw kristelijke deelneming  
en blijken van medevoelen.