



Is ons voorgedaan in het eeuwig leven
bij de hemelse Vader
de heer

GEORGES GAUBLomme

echtgenoot van mevrouw
Madeleine Capelleman

geboren te Ophasselt op 5 juni 1908 en er in
vrede ontslapen op donderdag 2 december 1982
gesterkt door het H. Sacrament der zieken en
de Apostolische Zegen.

Lid van de gepensioneerdenvond
Oudstrijder 1940 - 1945

De laatste indrukken die wij van Georges
mogen overhouden zijn er wel van heel diepe
dankbaarheid, die straalde uit dat glimlachend
wezen naar zijn altijd koesterende echtgenote,
zijn dankbare kinderen, zijn kleinkinderen waar
hij zo trots op was. Een mens die zielsgelukkig
mocht kijken naar zijn levensfilm van hard
zwoegen voor vrouw en kinderen, naar zijn
volle inzet voor de openbloei van zijn bakkerij,
waar hij tot onlangs nog regelmatig 'n be-
zoekje bracht.

Vader is niet meer. Moeder zal dan meer dan
wie de weerslag ondervinden van een verlies
dat veel te vroeg is aangekomen. De kinderen
beseffen nu maar heel diep wat hun vader voor
hen is geweest. Kleinkinderen voelen iemand
heengaan waarover ze zo fier waren.

Vader, in uw kristelijke levensopvatting hebt
gij de kracht geput om U met vertrouwen en
liefde toe te wijden aan uw levenstaak. Uw
nagedachtenis moet voor ons een blijvende bron
zijn om vertrouwen en liefde te putten voor ons
eigen gezin. Samen met moeder zijn wij U
oprecht dankbaar voor de rijke jaren samen-
leven. Uw woord en uw voorbeeld indachtig
zullen wij U steeds in ons midden blijven
voelen. En toch zullen wij U zeer hard missen...

Dierbare echtgenote, het afscheid kwam veel
te vroeg; hoe graag was ik bij U gebleven,
want wij waren samen toch nog zo gelukkig.
Heb dank voor de jaren die we samen hebben
doorgebracht.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij waart
mijn vreugde; uw geluk was mijn geluk. Ik
dank u voor de warme genegenheid die ik van
u mocht ondervinden. Helpt nu vooral moeder,
om deze voor haar zo zware beproeving te
boven te komen. Ik blijf u nabij en vergeet
u nooit.

Familieleden en vrienden, heb dank, vaartwel
en bidt voor mij.

De families

Gaublomme, Capelleman,
Van Den Berghe en De Sterck
danken U oprecht voor de blijken van
genegenheid en deelneming in hun rouw
en voor uw vroom gebed.

Uitg. G. Holderbeke, Ophasselt