



Dankbaar aandenken aan  
mevrouw

**Valerie Gaudissiabois**

weduwe van de heer  
**Jozef Vandepontseele**

geboren te Parike op 27 juli 1900  
en er zachtjes thuis overleden  
op 24 februari 1992,  
gesterkt door het H. Sakrament  
der zieken.

---

De families

Gaudissiabois, Vandepontseele,  
D'Homme en Vincke  
danken u voor de blijken van mede-  
voelen in het pijnlijk verlies dat hen  
komt te treffen.

Een goed mens is van ons heengegaan.  
Zelfs met moeilijk werk heeft zij ge-  
zorgd voor haar gezin. Zij kende blijde  
dagen, maar ook werd zij niet gespaard  
van beproevingen, het verlies op jonge  
leeftijd van haar echtgenoot.

Zoals zij heeft geleefd en gewerkt, is  
deze vrouw rustig en gelaten van ons  
heengegaan, gesterkt in haar geloof,  
omringd door liefdevolle zorgen van  
kinderen en kleinkinderen.

Mijn dierbare kinderen, dank voor de  
genegenheid voor uw oude moeder,  
vergeet mij nu niet in uw gebeden. Zo  
blijven wij het best in gedachten ver-  
bonden en wordt onze hoop versterkt  
op een weerzien bij de Heer.