

„ Wie met Kristus heeft geleden, zal ook met Hem verheerlijkt worden. „

†

Bid voor de zielerust

van Mijnheer

## François GAUQUIER

Echtgenoot van Mevrouw

**Maria, Valentine Van Malderghem**

geboren te Elsele de 20<sup>e</sup> mei 1882, en godvruchtig overleden te Schorisse, de 24<sup>e</sup> februari 1961, voorzien van al de Rechten van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen "in articulo mortis.,

—  
'n Goede vader en echtgenoot is uit ons midden heengegaan omdat de Heer besliste dat het offer was volbracht.

Zijn leven was één toewijding aan vrouw en gezin voor wie hij zich verantwoordelijk voelde. Hij heeft gewerkt om zijn talrijke kinderen als schone mensen op het leven voor te bereiden. Het moet ons dan ook niet verwonderen dat hij niet alleen de vreugde kende van de goed volbrachte taak; maar dat hij zich tevens mocht verheugen en in het geluk en in de liefde en de genegenheid van al de zijnen. Vooral als de Heer hem een zwaar kruis overzond, heeft hij gevoeld en ondervonden met hoeveel goedheid en liefde allen om hem waren bezorgd en bekommerd. Dat is de troost van een goede vader. Waar mensenhulp niet baten kon, daar kwam geen klacht over zijn lippen, maar alleen een gebed van overgave en aanvaarding. Zo was zijn sterven als zijn leven een voorbeeld van geloof en trouw.

Almachtige God, aanvaard uw dienaar in vrede en schenk hem, omwille van Kristus verdiensten, het eeuwige geluk.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij lief en leed gedeeld en tot mijn laatste ademtocht was uw liefde mij een zoete hulp en troost. Heb dank om alles en moge de Heer ons eens terug samen brengen in het eeuwige geluk.

Lieve kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen, blijft elkander beminnen en helpen. Weest nu vooral een troost en een steun voor moeder in haar eenzaamheid. Dat God U zegene en beware en gedenkt mijn ziel in uw gebed.

H. Hart van Jezus wees hem genadig.

Hij ruste in vrede.

—  
*Uw deelneming in het verlies van hem die ons zo dierbaar was, schonk ons veel troost en uw gebed was een kostbare hulp voor onze welbeminde overledene.*

**WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE**

De familie GAUQUIER, SPITAELS,  
De familie VAN MALDERGHEM, VAN DER  
WULST.

De Eerwaarde Zusters van het Wit-Gele Kruis.