

De dood van de rechtvaardige is het einde van de nacht en de dageraad van het ware leven; het einde van de smarten en de ingang van de zaligheid.

†

**BID VOOR DE ZIEL VAN**

DE HEER

**Gilbert GAUQUIER**

echtgenoot van Mevrouw  
**Joëlla VANMAELDERGEM,**

geboren te Opbrakel op 13 maart 1917  
en godvruchtig overleden in de kliniek  
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel  
op 8 november 1978, voorzien van  
de HH. Sakramenten der zieken en de  
Pauselijke Zegen.

De laatste tijd was een tijd van lijden en beproeving voor deze man. De dood betekent voor hem het einde van zijn lijdensweg.

Zelf zwaar door de ziekte getroffen was hij toch bekommerd over het lot van zijn vrouw, over de toekomst van zijn kinderen, over de toestand van de andere zieken die hem omringden. Met de werkelijkheid onder ogen, en toch met geduld, heeft hij zijn beproevingen gedragen. Wij bidden God dat Hij hem nu de kroon van het leven schenke.

Dierbare echtgenote, wij hebben samen de schone momenten en de harde kanten van het leven doorstaan; dit heeft ons sterk gemaakt; blijf ook nu niet wenen, maar troost U bij de gedachte dat onze scheiding slechts tijdelijk is.

Beste kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden, ik dank U voor uw genegenheid, bidt voor mij tot de Algoede God. Moge Hij U allen met zijn genade gelukkig maken tot wij elkaar in de volle gelukzaligheid terugzien in de hemel.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families GAUQUIER, GOEFFERS,  
VANMAELDERGEM, PIETERS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel