

Met hoop op de Verrijzenis.

†

Bid voor de ziel van de  
Heer

**Henri, Desiré, Joseph**

**GAUQUIER**

echtgenoot van

**Mevrouw Eugenie VAN LIERDE,**

geboren te Ghoy op 20 april 1903 en  
overleden te Everbeek op 4 augustus  
1980.

Lid van de St.-Jozefgilde

Wij hebben hier op aarde geen vaste woonplaats, want de dood stelt weldra een einde aan ons leven en van de tijd worden we overgeplaatst in de eeuwigheid.

Heer, vergiffenis om al wat ik tegen U zou misdaan hebben en wees mij inachtig volgens Uw grote barmhartigheid en goedheid.

Mijn dierbaren en gij allen die het met mij goed hebt gemeend, ik dank U daarom en ik vraag U een gebed voor mijn zielerust als laatste gunst.

Gebed :

Moge vragen wij U Heer, ons gebed aan de ziel van Uw dienaar ten goede komen, opdat Gij hem van alle smet zoudt reinigen en aan Uw verlossing deelachtig maken. Amen.

De families GAUQUIER-VAN LIERDE,  
RIHET-VAN LIERDE,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Uit. Raf. Vandergeynst, Everbeek.