



Dankbare herinnering aan

DE HEER

## Hubert GAUQUIER

Echtgenoot van Mevrouw  
Angèle HOEKMAN

Hij werd geboren te Nederbrakel op  
2 december 1915 en godvruchtig overleden te  
Ronse in de kliniek "Zusters van Barmhartigheid"  
op 30 april 1997, gesterkt door de ziekenzalving.

De families GAUQUIER, HOEKMAN en  
GOEFFERS, VAN CAUWENBERGE  
danken U voor uw medeleven in hun rouw.

*Namis op zondag 25 mei 1997 om 9.30 uur.*

Met pijn in ons hart, maar ook met groot vertrouwen dat ge nu voortleeft bij de Heer, nemen we afscheid van u, goede echtgenoot, vader en grootvader.

Na een leven van hard werken en zorgen voor uw gezin, mocht gij u verheugen in een lange welverdiende rust samen met uw echtgenote, kinderen en vele vrienden.

Maar bijzonder lastig en pijnlijk is uw levensavond geweest, toch hebt ge al uw ellende met bewonderenswaardige moed en geduld gedragen.

Heer Jezus: laat vader die in U geloofd heeft, die op U gehoopt heeft, nu binnentreden in het Rijk dat Gij voor hem hebt bereid.

Beminde Angèle, kinderen en kleinzoon, mijn heengaan valt u zwaar en pijnlijk. Dank voor uw grote toewijding en zorgen. Graag waren we nog wat samen gebleven, maar het lot heeft het anders geschikt, doch in overgave aan Gods wil, willen we ook dit afscheid aanvaarden.

Daarom groet ik u, Angèle, Eric, Nicole en Wim, en alle familieleden en vrienden, bewaar een goede herinnering aan mij en gedenk mij in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

---

*Rouwcenter "Funeralia" Kwaalm - Brakel 055/42.84.80*